

Landelijke evangelisatiestichting

NAAR HOUSE

Bij Jezus kom je thuis!

Contactblad

Van de voorzitter

Ik besef dat de tijd niet stil staat en we alweer zoveel verder zijn in dit jaar en dat het niet makkelijk is om als voorzitter, voor de achterban over de gang van zaken die binnen de organisatie gebeuren helder op papier te zetten. Filippenzen4:19 Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.

We hebben als organisatie veel werk omhanden, achter de schermen wordt er hard gewerkt om alles draaiende te houden. We zijn ervan bewust dat dit alleen door vrijwilligers gedaan worden, we zijn dan ook dankbaar dat die het afgelopen jaar zich hebben ingezet. Waaraan moet u denken, vanuit kantoor wordt de boekhouding gedaan, betalingen, incasso, bestellingen van evangelisatie materiaal, postverwerking etc.

Planning van acties die in het land plaats vinden o.a. bij Muziekevenementen en winkelcentrums hier gaat aardig wat tijd inzitten qua aanvraag vergunning en acties inplanen inclusief op intranet in-

voeren. Is een steeds terugkomend feit en de planners het er maar druk mee hebben.

Cluster coördinatoren die sturing geven aan de werkgroepen coördinatoren. Werkgroep coördinatoren die de werkgroep aanstuurt. En vergeet niet de evangelisten die ook meedoen.

Bussen onderhoud; Wordt door ARLEDO te Waddinxveen gedaan en bij EUB te Urk. Logistiek moet er dan wat geregeld worden. En de bus beheerders die de bussen onder hun beheer hebben.

Chauffeurs die zich hebben opgegeven, worden geregeld

Inhoud

Nr. 50 – november 2015

- Van de voorzitter 1
- Uit de clusters 2
- Uit de bus 3
- Met het oog op 5
- Personalialia 6
- Campagne Renesse 6
- Doelstellingen 8
- Colofon 8





ingezet wij zijn hen dan ook zeer dankbaar. Onze maandelijkse gebedsavond, die steeds meer bezocht wordt door vurige bidders.

We zijn nu al aan bijna aan het eind van het jaar 2015 de tijd staat dus niet stil, afgelopen jaar is er veel gebeurd. Een korte impressie wat zich heeft voor gedaan. Ten eerste

is de witte bus voor dit jaar APK goedgekeurd, wat kleine reparaties enz. Blijkt nadien dat er koelvloeistof uit het reservoir verdween en de achterverlichting had een kortsluiting. We weten dat de bus al oud is uit 1978 dus die heeft zijn tijd al aardig gehad. We moesten met pijn in ons hart afstand nemen van deze bus, rondvraag gedaan wie de bus nog kon gebruiken met de gebreken. Begonnen met de bus leeg te halen, o.a. evangelisatie materiaal, gasflessen etc. En de bus is afgevoerd. Een Iveco busje aangeschaft, is/wordt omgebouwd. Twee Connectie bussen aangekocht die al gedeeltelijk zijn omgebouwd, de buitenkant is weer in Naar House stijl. Dit is een zegen van God, die het weer mogelijk maakt dat er mensen zijn die binnen het

koninkrijk willen werken aan de verbouwing.

De huidige computers zijn vervangen door Tin Cliënt een nieuwe scanner en 3x back-up schijven van 1TB, de beveiliging van de server is geoptimaliseerd, dit alles is gesponsord.

De acties waren gezegend, de getuigenissen waren bijzonder. Renesse die weer een succes was. Er was en is veel openheid, we mogen God ook dankbaar zijn dat we de vrucht ervan mogen ervaren en dat geeft best wel een beoediging.

Namens het bestuur wensen we een ieder die dit leest een Gezegende kerstdagen en een vruchtbaar 2016.

John Sittrop (Voorzitter)

Uit de clusters

Creatief Evangelisatie Team Lopikerwaard

Sinds enige tijd opereren wij, het Creatief Evangelisatie Team Lopikerwaard (CETLW) als Werkgroep Lopikerwaard van Naar House. Het CETLW wordt al meer dan 10 jaar gevormd door een groeiend aantal vrijwilligers uit verschillende kerken en gemeenten in de Lopikerwaard, die bewust christen zijn (zij geloven dat God zijn eigen Zoon gestuurd heeft om voor onze zonden te sterven en na drie dagen weer is opgestaan, waardoor wij "indien we voor Hem kiezen" niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.

Ook dat na de Hemelvaart van Jezus, de Heilige Geest gekomen is om ons te leiden en te helpen) en die gehoor willen geven aan de opdracht om te getuigen. Over het algemeen zijn het mensen die boordevol ideeën zitten. Het team wilt plaatselijke kerken ondersteunen bij hun aan-

deel in de opdracht van Jezus Christus om alle volken tot Zijn discipelen te maken.

Visuele Evangelisatie

De boodschap van het evangelie is voor iedereen hetzelfde; De weg om tot God te komen ook. Maar de benadering om mensen met het



De jeugd heeft de toekomst.

Daarom vertellen wij ze over Jezus. Want wat is een toekomst zonder Hem?

Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven?

En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord?

En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?

Romeinen 10:14

Evangelie in contact te brengen kan verschillen. Mensen zijn visueel ingesteld. Iets dat je hoort en ziet, onthoud je veel beter dan wanneer je het alleen hoort. Daarom proberen wij de blijde boodschap niet alleen te vertellen, maar ook te laten zien en zo concreet mogelijk te maken. Mensen onthouden dan de kern veel beter.

Straat Evangelisatie

Ons doel is om op straat met mensen in gesprek komen, om hen over de Here Jezus te kunnen vertellen. Wij hebben verschillende hulpmiddelen om aandacht te trekken, zoals een rebus op een schetsbord, een opvallend object, het moduleren van ballonnen en eenvoudige goocheltrucs. In dit alles proberen wij op actuele gebeurtenissen in te spelen. Zo zijn wij bijvoor-

beeld actief bij winkelcentra, op braderieën en jaarmarkten in de Lopikerwaard.

Evangelisatie onder jongeren

Het volgende is vast wel herkenbaar: in elke gemeente vind je plekken waar jongeren zich op straat ophouden, of zijn er tijdens de koopavonden veel jongeren op straat. In IJsselstein is er op vrijdagavond bijvoorbeeld altijd markt. Namens de Nieuwe Testamentische Gemeente en de Hervormde Gemeente IJsselstein evangeliseren wij daarom regelmatig op vrijdagavond onder jongeren. Wat is het toch mooi dat wij die jongeren weten te bereiken en te vertellen over het evangelie. Een goed contact en een eerlijk gesprek met deze jongeren is in de praktijk tijdens zo'n hang moment 'zo gek nog niet'. Door

op regelmatige tijden aanwezig te zijn en op een creatieve, uitdagende wijze gesprekken met jongeren aan te knopen groeit zo'n relatie en ontstaat er ruimte om meer en meer over het evangelie te delen.

Cursus opleiding

Naast de praktijk van het evangeliseren leiden we ook al jaren nieuwe creatieve evangelisten op. Wij gebruiken daarvoor het materiaal van www.bouwstenenvoorjeleven.nl. *De Bouwsteen Getuigen Van Je Geloof deel 2* is o.a. gericht op praktisch creatief evangeliseren. Dus naast het ontdekken van je eigen evangeliestijl met bijpassende methoden, het uitschrijven en evalueren van je persoonlijke getuigenis leer je ook alle leuke goocheltrucs, modelleren met ballonnen en creatieve objecten in te zetten.



Uit de bus

Hallo, mijn naam is Jan van de Beek. Al bijna 7 jaar draai ik mee met NaarHouse, na het zien van de video 'They sold

their souls for rock and roll'. Mijn zoon: Barend en ik gingen vervolgens samen evangeliseren bij Houseparty's.

Nu ben ik leider van de werkgroep Voorthuizen en Ik vind het prachtig om met een groep te gaan evangeliseren. Voorafgaand aan een actie komen we bij iemand thuis - als het rond etenstijd is dan

eten we samen - daarna een Bijbelstudie, zingen en bidden. Ik word altijd erg opgebouwd door die avonden/nachten en zie ook alle werkgroepleden groeien in geloof en vrijmoedigheid.

Eens per maand ga ik een dag mee naar een stad in het noordoosten van het land, ik rijd dan zelf de bus. Meer dan dertig jaar geleden heb ik mijn groot rijbewijs gehaald. Ik heb er nooit iets mee gedaan en nu komt het geweldig van pas.

Overdag op straat ontmoet je een heel ander publiek dan 's avonds en 's nachts. Toch zie je bij mensen zonder Jezus in hun leven, allemaal dezelfde nood. Of ze nu winkelen of vermaak zoeken of carrière willen maken, zonder Jezus blijft de leegte bestaan. Het is heerlijk om van Hem te getuigen. Voor mij bestaat niet de vraag: "waarom evangeliseren?" het is voor mij veel eerder: "waarom niet evangeliseren?" Ik breng altijd de boodschap van het kruis en de noodzaak van bekering, ik weet niets beters.

Het is wonderlijk hoe je na een dag of nacht van tegenspraak en afwijzing toch bemoedigd naar huis kunt rijden. Als je van Jezus getuigt dan gebeurt er iets bijzonders; je getuigt van God's heerlijkheid en dan ga je Zijn aanwezigheid ervaren. Ik rijd vaak fluitend naar huis. Het evangelie is een kracht van God waar we trots op mogen zijn.

Of ik altijd met God heb geleefd? Nee, ondanks dat ik in een groot en christelijk gezin opgroeide, heb ik mij ook een tijd van God afgekeerd. In

Canada ben ik op mijn 21e tot geloof gekomen en dat betekende een radicale omkeer in mijn leven. Er kwam vrijwel meteen een verlangen om zendeling te worden. Elf jaar heb ik mogen werken in Brazilië. Dat was een prachtige tijd; we werkten met straatkinderen en in de sloppenwijken.

Terug in Nederland werkte ik een aantal jaren in het onderwijs en gaf techniek en godsdienst. Een aantal van mijn onderwijsjaren waren in een jeugdgevangenis. De vervolgde kerk heeft ook mijn hart: ik kom juist terug van een reis naar Irak waar ik veel christenen in vluchtelingenkampen heb ontmoet, dat heeft me echt geraakt.

Dat is het werk van God; ik vind het een eer dat ik hier onderdeel van mag zijn.

Nu ben ik zelf vader van een groot gezin: met mijn vrouw Carina heb ik 9 kinderen opgevoed. Er zijn er nog 2 thuis en ondertussen ben ik ook al opa. Samen zijn we al verschillende keren betrokken geweest in Renesse bij de zomeracties. Een van de nieuwe bussen staat hier dichtbij in een industrieel in Barneveld. Ik ben verantwoordelijk voor het geschikt maken van de bus. Een aantal vrijwilligers en ikzelf hebben er aan gewerkt maar er moet nog veel gebeuren. Graag zie ik meer handige vrijwilligers die ons komen assisteren.

Als je ziet hoe groot de nood is onder de jongelui, dan heb je alle reden om je talenten en tijd te geven voor

de evangelisatiebus. Als ik er aan werk dan fantaseer ik dat die bus binnenkort vol zit met jonge mensen: jongeren met ideeën, meningen, idealen, dromen maar ook met een eeuwige bestemming. Het is intriest als je hen soms naar buiten ziet strompelen na een 'feest'. Ze zijn als schapen zonder herder. Pillen en alcohol brengen geen blijvend geluk. Wat ze nodig hebben is de Goede Herder, maar ook mensen die 'met ontferming bewogen zijn'.

Het onderwijs ben ik uitgestapt. Momenteel heb ik een klusbedrijf, ik heb een theologische opleiding en spreek met regelmaat in kerken, maar sta ook nog vaak op de steiger. Het leven met God is een heerlijk en afwisselend leven. Ik zou niet anders willen. Op straat ontmoeten we veel bezorgde mensen, bezorgd om al het nieuws dat hen bereikt. Ze hebben zorgen om de vluchtelingenproblematiek, zorgen om terroristische aanslagen, enz. Wij mogen een boodschap brengen van liefde, hoop en vrede.

Vaak vragen mensen of we betaald worden voor onze evangelisatieacties. Ze waarderen het als ze horen dat we dit vrijwillig doen. Het is prachtig om van sommige mensen te horen dat ze een gesprek met ons beter vinden dan het hele feest. Als je soms met iemand bidt op straat dan zie je vaak dat ze op een bijzondere manier aangehaakt worden. Dat is het werk van God; ik vind het een eer dat ik hier onderdeel van mag zijn. Mijn grootste verlangen is om mensen die ik nu benader met het evangelie, later bij Jezus te ontmoeten!

Met het oog op

Help mee een evangelisatiebus aanpassen!

Kort geleden kocht de stichting NaarHouse twee bussen van Connexion. Eén van deze bussen staat gestationeerd in een industriehal in Barneveld en de ander staat in Zevenhuizen en wacht op handige handjes. De werkzaamheden zijn al begonnen maar er ligt nog veel werk te wachten op handige mensen. Deze bussen gaan ingezet worden voor evangelisatie bij hardcore concerten, dancefestivals maar ook bij shop-

pingcentra en marktpleinen. NaarHouse is al meer dan 20 jaar actief. De bussen worden elk weekeinde meerdere keren ingezet en de respons van de jongelui is vaak zeer positief.

Op sommige festivals komen 10.000-den feestvierders. Wij vinden dat zij allen het redende evangelie moeten horen, dat is een opdracht van onze Heiland. Daarom gaan we naar hen toe. In de bus wordt koffie aangeboden en is er gelegenheid voor een gesprek.

Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting werkzaam bij muziek-evenementen, in uitgaansgebieden en winkelcentra om het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene. Kijk op www.naarhouse.nl

Nodig: timmer- en installatiewerk door professionele mensen. Wat er nu gebeuren moet is plaatsen van: een aanrechtblok, wc, boekenkast, folderkast, gebedsruimte, generator en nog meer.



Beste Evangelisten van de
Stichting Naar House, wij zijn
dankbaar dat jullie je inzetten
in de wijk Nesseland,
Het Centrum en alle overige
plekken in NL voor jullie inzet
en het brengen van Goede Boodschap



Personalia

Hallo, ik ben Jeffrey Hoepel en ik ben nu iets meer dan een half jaar actief bezig bij Stichting NaarHouse. Ik ben er zo'n beetje ingerold toen ik meer dan een jaar geleden in de huisgemeente El Bethel tot geloof kwam en eigenlijk al enigszins bezig was met wat opdrachten binnen Naar House. Het was dan ook niet vreemd dat ik er al snel binnen rolde.



Ik doe een Audio-Visuele opleiding aan het Grafisch Lyceum Rotterdam en ben daarmee dan ook bezig met alles wat te maken heeft met film en fotografie. Zodoende werd ik al snel gevraagd om foto's te maken van de evangelisatieacties binnen Naar House en daar bleef het bij de eerste actie ook bij: in de nacht foto's maken bij een House feest in Beesd. Bij de tweede actie werd het echter al snel zelf evangeliseren bij de Maassilo in Rotterdam en een gesprek volgde voor een vervolg als evangelist.

Nu doe ik een half jaar evangelisatiewerk in werkgroep Nieuwkerk a/d IJssel, bij zowel dag acties als nachtacties. Ook ben ik mee geweest naar Renesse (2015) om jongeren ook daar in het uitgaansleven een week lang te vertellen over Jezus. Een mooie

ervaring, om met zo'n mooie groep evangelisten een week lang dag en nacht bezig te mogen zijn.

Daarnaast probeer ik ook het PR-werk binnen Naar House op te pakken en fotografeer ik de acties, voor social media en de website. Het is leuk om te doen, maar zeker ook een uitdaging, omdat het moeilijk is in het donker foto's van goede kwaliteit te schieten, zonder flits te gebruiken. Het gebeurt dan ook geregeld dat ik na een nacht fotograferen, maar een handvol foto's kan afleveren.

Ik zie het werk dat ik verricht als het werk voor God. Het is fijn om jongeren van veelal mijn leeftijd, te vertellen over Jezus liefde en de betekenis van de teksten van de muziek die zij luisteren mee te geven. Je hoopt dat ze de zelfde lief-

de mogen ervaren die ik ook hebt gekregen en vaak zie je dat je dat zaadje bent, wat net die overslag maakt, om er alleen al over na te gaan denken.

Naar House geeft me door dit alles zeker vrijheid om mijn werk in fotografie en film te kunnen verbreden en het evangelisatiewerk laat me het uitgaans- en feestleven zien, waar ik zelf gelukkig nooit terecht in gekomen ben, maar ik wel de gene kan helpen, die het wel is overkomen.

Ik vind het meer dan een eer om voor God dit werk te mogen doen en ik zie dat ik in een jaar tijd ook een steeds sterkere relatie krijg met Hem. God heeft voor mij een pad uitgelegd waar ik erg in ben gegroeid en nog steeds groeiende in ben!

Campagne *Renesse*

Hallo, ik ben Baukje Dijkstra en getrouwd met Gerrit. Gerrit is werkgroep leider Noord (Groningen) en hij rijdt ook op de bus. Zo kwam het dat ik betrokken ben geraakt bij het evangelisatiewerk van Naar House.

Renesse

We waren al een keer voor een training en ontmoetings-

dag naar Zeeland afgereisd, dus we wisten dat het vanuit Leeuwarden ver was, maar

tjonge! Wat een eind rijden was dat. Maar na een kleine vier uur kwamen we dan toch eindelijk in het mooie Zeeland aan. Iedereen zat al aan tafel en was al begonnen met eten, maar er was nog genoeg, dus we schoven samen met onze twee kinderen Jesta (12 jaar) en Hadassa (6 jaar) aan tafel. Er hing gelijk al een hartelijke sfeer, ook het weer

zien van de verschillende mensen die we kenden was goed, ook de kinderen voelden zich al snel thuis. Na een korte rondleiding door het huis laden we de bagage uit en was het tijd voor zingen en een woord wat een van de evangelisten voorbereid had.

De eerste avond

Na deze "dienst" is het tijd dat de eerste groep evangelisten op pad gaat richting Renesse, geweldig om zo'n enthousiaste groep evangelisten te zien. We evangeliseren in drie groepen, dus niet iedereen gaat direct al de straat op. De groep waar ik bij ingedeeld ben hoeft niet als eerste weg, dat komt goed uit kan ik zelf de kinderen naar bed brengen deze eerste avond.

Zaterdag 18 juli

Deze dag stond voor ons in het teken van de verjaardag van Hadassa ze werd die dag zes jaar, iedereen in de groep pakt dit heel leuk op en dat geeft mij echt het gevoel van één grote familie, en dat is de sfeer die ik de hele week ervaren heb.

Evangeliseren

Ik had aangegeven wel in het praktisch team te willen

omdat evangeliseren niet zo mij ding is, maar de leiding van de week had mij toch als evangelist ingedeeld. In eerste instantie vond ik het best eng om de straat op te gaan en mensen zo maar aan te spreken en hen over Jezus te vertellen. Maar ik heb deze week geleerd om niet in de comfortzone te blijven, maar uit te stappen in geloof en de grote zending-opdracht in praktijk te brengen. En zo kwam het dat ik steeds enthousiaster werd en het gevoel dat evangeliseren niets voor mij zou zijn, steeds verder naar de achtergrond raakte. Ik heb veel geleerd!

God is een sprekende God

Deze week mocht ik opnieuw zien dat God ons niet alleen heeft gelaten in deze wereld maar dat Hij een sprekende God wil zijn. En dat doet Hij op veel verschillende manieren. Ik heb deze week als heel bijzonder mogen ervaren met name in de gesprekken die ik met de verschillende jongeren mocht hebben, de gesprekken waarin ik een getuige van mijn Heer en Heiland kon zijn. En waarin ik een naaste kon zijn voor de jongeren waarmee ik mocht spre-

ken. Geweldig als jonge mensen hun hard aan Jezus geven en zo een keuze voor de eeuwigheid maken! Maar ook die jongeren die die stap nog niet maakten, maar die toch elke avond weer terug kwamen met hun vragen, je merkte dat er een honger was. Ja, met één woord geweldig!

Eenheid

Ja, ik heb het als een heel bijzondere week ervaren, en vooral ook de eenheid die onder de evangelisten was, vond ik heel bijzonder. Wat zou de wereld anders zijn als er meer eenheid in kerken en gemeenten zou zijn. Wat zou God geweldig kunnen werken en grote tekenen en wonderen kunnen doen. Maar goed: ik ben dankbaar voor de ervaring van deze week en bovenal voor de zielen die gered zijn.

Baukje Dijkstra





Namens bestuur en medewerkers van **NAAR HOUSE** willen wij u van harte bedanken voor uw gebed, inzet en betrokkenheid en wensen wij u gezegende kerstdagen en een vruchtbaar nieuwjaar!



Landelijk Evangelisatie Stichting
NAAR HOUSE
Bij Jezus kom je Thuis!



Bestuur:

- J.E. Sittrop (John), Nieuwerkerk aan den IJssel
- F.H. Mostert (Frits), Nieuwerkerk aan den IJssel
- C.J. Dierx (Cees), Ede

Dagelijkse coördinatie:

- J.E. Sittrop (John), Nieuwerkerk aan den IJssel

Correspondentie- en bezoekadres:

De Vijf Boeken 12a
2911 BL
Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 085-2738077

Bank (IBAN):

NL50 INGB 0007 2328 95

Internet:

www.naarhouse.nl

E mail:

info@naarhouse.nl

K.v.K.:

Rotterdam 41134370



Naar House is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); uw giften zijn daardoor aftrekbaar.

Deze nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.

© Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House

Doelstellingen

De stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscène.

Deze doelstellingen probeert de stichting te realiseren door:

- Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van Naar House.
- Het houden van evangelisatieacties bij houseparty's, kleinere uitgaansgelegenheden, stations en winkelcentra.
- Het voorlichten over (house)muziek en de scène door het verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding van (video)materiaal.
- Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting.

Binnen de interkerkelijke stichting Naar House zijn centraal onder meer werkzaam gebeds-, evangelisatie- presentatie- en nazorgteams. Verder zijn door geheel Nederland individuele bidders en ook werkgroepen voor de evangelisatieacties bij houseparty's actief.