

Landelijke evangelisatiestichting

NAAR HOUSE

By Jezus kom je Thuis!

Contactblad

Van de voorzitter

Tijdens dit schrijven besef ik mij als voorzitter dat we weer in rustig vaarwater zitten. We hebben ons genesteld op de Vijf Boeken te Nieuwerkerk a/d IJssel en binnen het bestuur hebben we wat verschuivingen gehad, Dirk-Jan Boerman is als bestuurder gestopt en is ambtelijk secretaris geworden. Verder hebben we Frits Mostert, die zich vanaf vorig jaar augustus beschikbaar heeft gesteld als bestuurder. Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich voor. We mogen ook Cees Dierx verwelkomen als bestuurslid binnen de organisatie, hij zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. God heeft dus weer voorzien in onze behoefte en we kunnen verder bouwen aan Zijn Huis (Naar House).

2014 Mag wat mij betreft een vruchtbaar jaar worden, we leggen de focus op geestelijke groei binnen de organisatie. We gaan de kwaliteit verhogen binnen de clusters door onder andere de communicatie te verbeteren, we komen als clusters twee keer per jaar bij elkaar. We gaan plannen maken om de toerusting binnen de werkgroepen op te starten. De bussen hebben een opknappbeurt gekregen en momenteel wordt de voorraadbeheer geoptimaliseerd.

Dit jaar zijn er drie nieuwe werkgroepen gestart; Dordrecht winkelcentrum, die geleid wordt door Jieles van der Linden, Spijkenisse winkelcentrum ontstaan vanuit een bestaande groep evangelisten en de Betuwe Houseparty in Noordoost.

Vorig jaar hebben we de actie 50000 supporters gelanceerd. Helaas hebben we geen 50000 nieuwe supporters mogen verwelkomen, waardoor we de beloofde reis niet kunnen verloten. Op

Inhoud

Nr. 47 – maart 2014

- Van de voorzitter 1
- Uit de bus 2
- Personalialia 3
- Uit de clusters 4
- Met het oog op 5
- Evangelisatie
Renesse 7
- Vacatures 8
- Doelstellingen 8
- Colofon 8



onze website staat de teller van hoeveel supporters we recent hebben behaald, dus kunt u ons nog steunen via deze manier van gift. Hoe verder wordt later in het jaar naar u gecommuniceerd.

Ik ben dankbaar voor de vele giften die we als organisatie krijgen, hiermee hebben we onder andere twee nieuwe aggregaten kunnen kopen van het merk MOSA en een achteruitrij camera kunnen plaatsen in de bus Zevenhuizen. We kijken ernaar uit dat de overige bussen ook zo'n camera krijgen. De verzekeringen zijn verdubbeld door vele schade gevallen afgelopen jaar, we hopen door de aanschaf van deze camera's dat de schade beperkt blijft. De acties worden door de ge-

tuigenissen van de evangelisten beter in beeld gebracht, met deze getuigenissen kunnen we de gebedsbrieven maandelijks vullen. Velen maken kennis met Jezus, die tijdens de gesprekken hen in het hart heeft geraakt, waardoor er een ommekeer plaats vindt in hun leven. Dit alles is goed om te zien. Galaten 5:24-25 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Dit jaar valt er nog veel te doen binnen de organisatie. Ik kan het niet alleen en doe dan ook een oproep aan een ieder om eens na te denken

om tijd vrij te maken voor de organisatie. Waar denk ik dan aan: praktisch werk rondom de bussen, hand- en spanndiensten op kantoor, muziekvoorlichter, sociaal mediator, enzovoorts.

Op 24 mei zullen we het 20 jarig bestaan van Naar House vieren. Het zal een bijzondere dag worden voor velen. Hierbij is de achterban van harte welkom, tevens zal de inhuldiging van het nieuwe kantoor plaatsvinden. Ik wil een ieder danken voor hun inzet afgelopen jaar en ik ga mijn uiterste best doen om dit jaar meer langs de werkgroepen te gaan.

*Gods rijkelijke zegen,
John Sittrop
Voorzitter*

Uit de bus

In de rubriek 'Uit de bus' willen we u laten delen in getuigenissen en gebeurtenissen die we in de praktijk beleven tijdens het evangelisatiewerk met de evangelisatiebussen. Mede door deze rubriek hopen wij u te mogen bemoedigen en aan te vuren om ons in uw gebeden te houden.

Aanpassingen aan bus

In ons vorige contactblad heeft u in de rubriek "Met het oog op" kunnen lezen over de standaardisering van bus en kantoor. In alle bussen zijn inmiddels de plastic bakjes met de selectie van evangelisatiemateriaal aanwezig. Er zijn volop werkzaamheden aan verschillende bussen. Graag willen wij u hiervan op de hoogte brengen:

Witte bus

De witte bus heeft een nieuwe en overdekte standplaats ge-

kregen in Waddinxveen. Deze bus is veel minder in gebruik dan de andere bussen en kan door de meer centrale locatie sneller ingezet worden bij onderhoud en reparaties aan een van de andere bussen.

In de witte bus zijn drie kasten ingebouwd, namelijk één kast waar de evangelisten gemakkelijk elke folder kunnen pakken, één kast voor een kleine voorraad evangelisatiemateriaal in vocht afsluitbare plastic bakjes en de derde kast is voor keuken- en schoonmaak benodigdheden. Het is de bedoe-



"...één kast waar de evangelisten gemakkelijk elke folder kunnen pakken..."

ling dat de eerste twee kasten ook in andere bussen komen. Door deze aanpassing is er veel meer ruimte in de keuken gekomen en daardoor is deze bus ook geschikt gemaakt voor evangelisatieacties bij house-evenementen.



De witte bus is tot slot aan de buitenkant erg toe aan een verfbeurt. We zullen deze bus net als de andere bussen rond verven en wit beletteren.

Bus Luttelgeest

Er zijn in het afgelopen najaar verschillende balken van het chassis gelast. De buitenkant is door een hele groep vrijwilligers helemaal opnieuw geverfd en beletterd. Ook de inrichting is aan een opknappbeurt toe. Er moet het nodige vertimmerd gaan worden en de bekleding is aan vervanging toe.

Bus Giessen

Het defecte diesel aggregaat uit deze bus is vervangen door een veel stillere benzine aggregaat. Op het moment van schrijven wordt het aggregaat ingebouwd. Dit aggregaat wordt gebruikt om koffie en thee te kunnen zetten tijdens de acties voor de bezoekers.

Bus Zevenhuizen

Om het rijden van schade te voorkomen is op deze bus een achteruitrijcamera geplaatst.

Meehelpen of financieel ondersteunen?

Zoals u kunt zien is er door veel vrijwilligers veel werk verzet. Ook zijn er diverse specifieke (grote) giften binnen gekomen. We zijn hier heel dankbaar voor!

Voor verschillende onderdelen van dit project zijn wij nog op zoek naar sponsors en vrijwilligers. Als u hiervoor interesse heeft kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze medewerkers op kantoor.

Personalia

In deze rubriek willen we iemand aan u laten voorstellen die actief is voor Stichting Naar House. Deze keer: bestuurslid

Frits Mostert

Ik ben Frits Mostert, 49 jaar en woon in Nieuwerkerk aan den IJssel. Mijn vrouw Jacqueline en ik hebben vier zonen, waarvan de oudste 26 jaar is en de jongste 16. Ik ben potplantenteler en heb samen met mijn broer een eigen kwekerij. Door mijn christelij-

ke opvoeding kwam ik al jong in aanraking met het geloof. Toen de verkering met mij en Jacqueline even uitging toen we 17 waren, belandde ik in een soort crisis. Dit bracht mij wél dichter bij God en ik heb toen bewust een keuze voor Hem gemaakt. Wonderlijk hoe Hij soms met een kromme stok iets rechtslaat!



Frits Mostert

Vanaf 1995 werkte ik zo'n twee jaar als evangelist bij Naar House tijdens houseparty's. Toen een gemeentelid van onze kerk (PKN Hervormde gemeente) op het kantoor ging werken, heb ik hem geleidelijk ondersteund. Via mijn twee oudste zonen ben ik nauwer betrokken geraakt bij de stichting. Ze zijn namelijk beide regelmatig chauffeur van bus Zevenhuizen en van de 'witte bus' (mijn tweede zoon is hiervan ook de beheerder). Daarnaast werd de kantine van onze kwekerij vorig jaar geleend voor toerustingssavonden voor de evangelisten. Toen ik regelmatig actief over de stichting begon mee te denken, werd ik gevraagd om in het bestuur te komen. Sinds kort ben ik dan ook met veel voldoening penningmeester bij Naar House. In deze functie denk ik na over de organisatie en mag ik helpen de

formele zaken te regelen, zodat de evangelisten hun werk goed kunnen doen. Evangelisatiewerk heeft altijd al mijn hart gehad, dit doe ik al sinds 1982. Naast het evangeliseren bij Naar House begeleidde ik vroeger de jeugdvereniging van onze kerk en deed ik evangelisatiewerk als ouderling. Nu ik ouder wordt merk ik dat ik vaker voor de besturende rol wordt gevraagd, waardoor het direct evangeliseren meer naar de achtergrond verschoven is. Dit heeft ook te maken met de 12 jaar ervaring die ik heb opgedaan als secretaris voor de Land-en Tuinbouw Organisatie Noord afdeling Zuidplas en de 17 jaar die ik in het schoolbestuur van de 3 christelijke lagere scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel heb gezeten. Momenteel ben ik nog steeds ouderling en denk ik af en toe actief mee met de stichting Agapè.

Mijn wens voor Naar House is dat de stichting mag groeien en dat mijn werk er aan bij mag dragen dat zoveel mogelijk mensen Jezus Christus mogen leren kennen en met Hem mogen leven.

Ik vind het erg leuk en mooi om mijn kennis en ervaring als ondernemer en bestuurder ook in te mogen zetten voor dit werk in Gods koninkrijk. Paulus zegt: 'De liefde van Christus dringt ons'. En zo beleef ik het zelf ook, er is niets mooier om de genade van God, waar jezelf uit mag leven, door te geven en te mogen delen met de mensen om je heen. Daarnaast vind ik het ook bijzonder om, als reformatorische met een evangelische inslag, in zo'n brede organisatie als Naar House -zonder kerkmuren- met elkaar het evangelie te kunnen verspreiden.

Uit de clusters

Naar House is voor het evangelisatiewerk bij houseparty's onderverdeeld in vier clusters: Cluster Noord, Oost, Zuid en West. Elke cluster bestaat uit een aantal werkgroepen. In deze rubriek worden de clusters onder de loep genomen.

Centrale planning

Sinds vorig jaar heeft stichting Naar House haar visie voor een centrale planning vorm gegeven. Het doel is dat planners met elkaar samenwerken aan een efficiënte planning van evangelisatieacties bij muziekevenementen en winkelcentra. Op dit moment zijn er vijf parttime planners aan de stichting ver-

bonden met ieder hun eigen regioplaning.

De acties bij feesten zijn onderverdeeld in cluster Zuid, West en cluster Noordoost. Noordoost wordt door Jorin Blokland gepland en clusters Zuid en West door Arjan den Heijer.

De winkelcentra in cluster Zuid heeft Jaco den Boer tot nu toe gepland.

Omdat hij een time-out heeft aangevraagd heeft Willem de Pater zijn taken overgenomen. Willem is onlangs bij de planning gekomen. De evangelisatieacties bij winkelcentra in West worden door Stefan Prins gepland. Jorin Blokland heeft naast de planning van evangelisatieacties bij muziekevenementen ook de winkelcentrumacties van Noordoost onder beheer.

Om een goede samenwerking te krijgen, hebben we inmiddels een aantal gezamenlijke vergaderingen achter de rug. Hier zijn voornamelijk ieders knelpunten besproken en hebben we nagedacht hoe we met elkaar een stabiele

basis kunnen vormen voor de stichting.

Om deze stabiele basis te krijgen, is besloten dat ondergetekende de 'helikopterview' moet krijgen en behouden en daarmee ook het aanspreekpunt wordt van de centrale planning.

Daarbij willen we naar een uniforme werkwijze van plannen toe. Stichting Naar House beschikt over een mooi intranet waarop alle acties worden ingevoerd en met verschillende statussymbolen is inzichtelijk wat er nog moet worden gedaan, voordat een actie groen licht kan krijgen.

We hebben een proces afgesproken waarin het intranet vanaf het begin wordt gevoed, waardoor het makkelijker wordt om snel taken van elkaar over te kunnen nemen.

Een ander aandachtspunt is de samenwerking met de bus beheerders, chauffeurs, enzovoorts. Om die reden is er ook een ontmoeting geweest met de bus beheerders en de planners om samen afspraken te maken over taken en onderlinge communicatie.

We denken dat we op deze manier een goede structuur krijgen waarin we met elkaar de nodige kwaliteit kunnen geven. Wat ik mooi vind is dat we met onze verschillende kwaliteiten samen bouwen aan een stichting die Jezus bekend maakt in Nederland. Laten we met elkaar het feest in de hemel gaande houden en VEEL mensen redden in Jezus Naam.

Namens de planning wens ik alle betrokkenen Gods onmisbare rijke zegen.

Stefan Prins



Met het oog op

In deze rubriek willen we graag de aandacht vestigen op een plan, een plan wat we hopen te ondernemen, een voornemen. Dit keer, Met het oog op:

Het nieuwe kantoor

Enthousiast zijn we begonnen met het opknappen van het nieuwe kantoor. We hebben deze ruimte in Nieuwkerk aan den IJssel gekregen, wat natuurlijk heel bijzonder is. Ook heel bijzonder is het dat Gerard Grimbergen 20

jaar geleden vanuit Capelle aan den IJssel de stichting gestart is.

Om verschillende redenen zijn we van Giessen naar Nieuwkerk verhuisd.



De verhuisdozen in de gang.

Om verschillende redenen zijn we van Giessen naar Nieuwerkerk verhuisd. Een reden was dat de eigenaar van het kantoor in Giessen besloot om te verhuizen naar Israël om daar een bedrijf te gaan starten. Ook een reden was dat alle kantoormedewerkers vanuit Nieuwerkerk en omstreken komen, hierdoor konden we op de reiskosten bezuinigen.

Wie zijn er zoal op kantoor?: Aart, hij verwerkt de post en mails en zorgt voor alle hand-en span diensten op kantoor. Arie, hij verzorgt onze boekhouding, Jaco doet de planning, Dirk-Jan coördinatie en projecten, Lieny ondersteunende taken op kantoor en ik verzorg de financiële administratie en ben eindverantwoordelijk voor alle kantoorzaken. Mijn naam is Marion, ik ben getrouwd met John en wij hebben twee kinderen. Ik ben drie ochtenden, soms vier aanwezig en probeer het bestuur en alle medewerkers te ondersteunen vanuit kantoor. Tevens zijn er ook men-

sen die vanuit huis het kantoor ondersteunen. Stefan, Jorin en Arjan doen ook de planning en Debora verzorgt de PR, zoals het contactblad, persberichten en de gebedsbrief, Zoë houdt Twitter bij en Klaas het intranet.

Na een aantal dagen kregen wij al een telefoontje...

Wij zijn zeer dankbaar dat wij nu gevestigd zijn in Nieuwerkerk, dit was een gebedsverhoring, onze dochter en zoon kenden onze wens en zijn gaan bidden voor een gratis kantoorpand. Wij hadden al diverse panden bekeken, maar hadden nog steeds niet zoiets van 'dit is het'. Op onze vakantie vroeg ik aan God 'waar wilt u ons hebben en zou u ons kunnen bevestigen voor het einde van deze week'. Na de vakantie werd onze beslissing namelijk gevraagd over de kantoorruimten die we al hadden gezien. Wij wilden ook God Zijn weg volgen in waar we ons moesten gaan vestigen.

Na een aantal dagen kregen wij al een telefoontje dat Anker Grondwerken ons een kantoor ruimte beschikbaar wilde stellen in Nieuwerkerk! We mochten twee dagen later al komen kijken. Wij zijn God dankbaar en ook de firma Anker! Door besparing op de huur kunnen wij de giften op een goede en verantwoordelijke manier inzetten en het Evangelie verder verspreiden.

Wij willen ook iedereen bedanken die ons hebben geholpen met de verhuizing. Tevens willen wij ook kwekerij So natural bedanken voor het beschikbaar stellen van hun vrachtwagen met chauffeur om alles over te verhuizen.

Op dit moment zijn we volledig operationeel en de gehele verhuizing is goed verlopen. Hopelijk mogen wij u ontmoeten aan de telefoon of op ons kantoor.

***Gods zegen,
Marion Sittrop***



Het blijde nieuws aan zee

Staat u eens een ogenblikje stil bij deze vraag: Welke jongeren kent u die dit jaar examen doen? En hebben zij de Heer Jezus lief, of gaan ze liever voor een avondje zuipen en dansen met vrienden?

Elke zomer verandert het badplaatsje Renesse in een oord van bier, seks en muziek, waar jongeren een week lang hun vertier zoeken. De meeste van deze jongeren hebben net examen gedaan en gebruiken deze week van hun vakantie om eens even helemaal los te gaan. Eén week is dan ook wel genoeg, na zeven dagen zijn ze zo kapot en hebben ze zoveel geld uitgegeven, dat het echt wel weer welletjes is. Misschien dat er dit jaar onder deze jongeren ook bekenden van u zijn...

Wij zijn dankbaar dat we dit jaar alweer voor de 7e keer een evangelisatiecampagne in Renesse mogen organiseren. Twee weken lang staan we elke avond met onze partytent in het centrum van het uitgaansgebied om te spreken met de jongeren. Elk jaar opnieuw ervaren we de openheid die er is onder deze jongeren van 17/18/19 jaar. In de groep houden ze zich stoer, maar als je ze alleen spreekt, komen de verhalen los.

In de groep houden ze zich stoer, maar als je ze alleen spreekt, komen de verhalen los.

Vaak blijkt dat de jongeren problemen hebben: dat ze hun thuissituatie proberen

te ontvluchten, verslaafd zijn aan drugs waar ze van af willen, hun vriendin hebben bedrogen doordat ze in een dronken bui een ander meisje in hun tent hebben gelokt... Veel van deze jonge mensen kampen met vragen over het leven, God, de dood, zonde en vergeving. Wat prachtig om op die plek te zijn en antwoord te mogen geven uit het hart van God!

Veel van deze jonge mensen kampen met vragen over het leven, God, de dood, zonde en vergeving.

En u?

Voor deze campagne zijn we op zoek naar mensen die op allerlei verschillende manieren willen helpen. U kunt zelf aan de campagne deelnemen als evangelist of als ondersteunend werker in de praktische taken (boodschappen doen, koken, etc.). Ook kunt u vóór en tijdens de campagne gericht meebidden voor de evangelisten en de aangesproken jongeren. Ook financiële steun aan de campagne is zeer welkom.

Voelt u zich gedreven om op wat voor manier dan ook bij te dragen aan deze campagne, neem dan contact op via renesse@naarhouse.nl.



Jubileum



Landelijke evangelisatiestichting
NAAR HOUSE

20 JAAR!



Landelijke evangelisatiestichting
NAAR HOUSE
Bij Jezus kom je Thuis!

**Landelijke Evangelisatie
Stichting Naar House**

Bestuur:

- J.E. Sittrop (John)
Nieuwerkerk a/d IJssel
- F.H. Mostert (Frits)
Nieuwerkerk a/d IJssel
- C.J. Dierx (Cees)
Ede

Dagelijkse coördinatie:

- J.E. Sittrop (John)
Nieuwerkerk a/d IJssel

Correspondentie- en bezoekadres:

De Vijf Boeken 12a
2911 BL
Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 085-2738077

Bank:

IBAN:
NL50 INGB 0007 2328 95

Internet:

www.naarhouse.nl

E mail:

info@naarhouse.nl

K.v.K.:

Rotterdam 41134370

*Naar House is door de Belas-
tingsdienst erkend als een Alge-
meen Nut Beogende Instelling*

(ANBI); uw giften zijn daardoor aftrekbaar.

Deze nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.

© Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House



Doelstelling

De stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziek-scène.

Deze doelstellingen probeert de stichting te realiseren door:

- Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van Naar House.
- Het houden van evangelisatieacties bij houseparty's, kleinere uitgaansgelegenheden, stations en winkelcentra.
- Het voorlichten over (house)muziek en de scene door het verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding van (video)materiaal.
- Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting.

Binnen de interkerkelijke stichting Naar House zijn centraal onder meer werkzaam gebeds-, evangelisatie- presentatie- en nazorgteams. Verder zijn door geheel Nederland individuele bidders en ook werkgroepen voor de evangelisatieacties bij houseparty's actief.