

Landelijke evangelisatiestichting

NAAR HOUSE



By Jezus kom je Thuis!

Contactblad

Ooggetuige

Defqon

Het eerste wat opvalt is de constante ruis, een mix van verschillende zware bassritmes die in flarden aan komt waaien over het veld. Talloze kapotgetrapte plastic beertjes liggen in de kleverige modder. Ik ben op Defqon, een festival in Biddinghuizen. Twee weken geleden werd op dezelfde plek het christelijke evenement Opwekking gehouden maar de sfeer is geheel anders op deze avond.

Twee licht aangeschoten jongens staan naast ons. De oudste van het tweetal is dj en de vrienden waar hij mee heeft afgesproken zijn niet op komen dagen. Daarom heeft hij mij en mijn vriendin gevraagd om gratis met ze het terrein op te gaan. Na een goed gesprek over het geloof schudden we elkaar de hand. Ze verdwijnen weer in het publiek, klaar om te dansen. Vanaf dit moment kunnen we rondkijken en zien wat er binnen de hekken van dit festival gebeurt.

De intensiteit van het geluid is wisselend per zone. Niet alle muziek is keihard, sommige dj's werken langzaam toe naar een climax. Om me heen is meer dan de helft van de mensen onder invloed. Een jongen die zich vol heeft laten lopen met alcohol zwenkt over het terrein, terwijl hij lacht naar zijn vrienden die nog wel recht lopen. Veel van de jongeren dansen in trance met de kenmerkende korte, hoekige en snelle bewegingen die passen bij de snelle ritmes van de opzweepende muziek. Bui-

Inhoud

Nr. 41 – december 2011

• Ooggetuige	1
• Van de voorzitter	2
• Uit de clusters	4
• Personalía	4
• Een getuigenis	5
• Vacatures	6
• Met het oog op	7
• Colofon	8



Twee weken geleden werd op deze plek nog een christelijk evenement gehouden

ten schemert het al en het inferno van modder, drugs en leegte wordt verlicht door laserstralen die laag over het publiek heen schijnen.

Als we dwars over het terrein zijn gelopen komen we aan bij het hoofdpodium. Er staat een heel veld vol met meer dan tienduizend mensen. Hier wordt duidelijk wie vanavond zijn feestje viert. Het podium is een enorme stelling met een sinistere man op een troon, met grote klauwen die de leuning van zijn troon omvatten. Is dit Dagon, de god van de Filistijnen? Is dit het broertje van Baäl, in een Nederlands weiland? Satan viert hier feest, niet stiekem of verscholen, maar openlijk. Deze plaats voelt fout, hier heersen de demonen en hier krijgt de oproep van Petrus 'Laat u redden uit dit verdorven geslacht' een nieuwe betekenis. Bij verkooppunten gaan t-shirts met hardcore-doodskoppen over de toonbank. Het publiek danst voor hun god.



Het publiek danst voor HUN god

Gedesillusioniseerd staan wij hier en kijken we toe. Nederland is van een christelijke natie veranderd in een zedingsland. Paganisme heeft een nieuw jasje gekocht en elektronische muziek aangeschaft. We bidden als Daniël voor de zonden van ons volk en voor de mensen die hier zijn. Tegelijk houden we ons hart vast voor de reactie van

God op deze openlijke uitdaging. Later op de avond, buiten de hekken, zijn er gelukkig ook goede gesprekken met feestgangers die op weg zijn naar huis. Uiteindelijk gaan de lichten uit. De afgod wordt weer afgebroken en in een vrachtwagen gestopt, klaar om bij een volgend feest weer in een andere gedaante op te duiken.

Van de voorzitter

Vertrouwen op God

Graag deel ik een paar bijzondere voorvallen uit het werk dat we mochten doen in de afgelopen periode.

Bij een evangelisatieactie overdag in Breda, gingen twee evangelisten een eindje van de bus af staan om mensen beter aan te kunnen spreken. Ze liepen hierbij ongebruikelijk ver van de bus. Ze kwa-

men langs een gevangenis, toen het flink begon te regenen. Bij de ingang gingen ze even schuilen. Hier ontmoetten ze een vrouw die net uit de gevangenis was ontslagen en zat te wachten op degene

die haar op kwam halen. De evangelisten kwamen in gesprek met haar. Hieruit bleek dat deze vrouw in de gevangenis tot God had gebeden of ze, als ze uit de gevangenis zou komen, christenen mocht ontmoeten! U begrijpt dat dit een bijzonder gesprek is geworden!

Tijdens een evangelisatieactie bij de houseparty Mind-controller in Zaandam kwam er een jongen speciaal met zijn brommer naar de bus gereden. Hij gaf aan ook vaak naar de feesten in Zaandam te gaan. Nu kwam hij van een verjaardag vandaan en wilde hij 'eens een keer nuchter naar de Jezusbus gaan'. God bleek echt bezig te zijn met deze jongen en klopte aan zijn hart. Ook dit was natuurlijk een bijzondere ontmoeting!

Hij sprak van een engel die op zijn pad was gekomen, waarmee hij de evangeliste bedoelde die de pastorale gesprekken met hem had.

Ook bijzonder was het getuigenis dat we van Bart Mutsaers mochten horen. Bart is zo'n tien jaar geleden tot geloof gekomen en is benaderd voor het televisieprogramma 'De verandering'. Hij zat tien jaar geleden diep in de house-scene en was toen bijna dakloos. Hij nam contact met ons op 'omdat het niet goed ging met zijn vrienden' en 'of wij zijn vrienden niet konden helpen'. Wij vertelden hem uiteraard dat God eerst hem wilde helpen en dat Bart vervolgens ook zijn vrienden zou kunnen bereiken met Gods liefde. Dit is letterlijk ook gebeurd. God heeft Bart krachtig aangehaakt. Hij sprak van een engel die op zijn pad was gekomen, waarmee hij de evangeliste bedoelde die de pastorale

gesprekken met hem had. Bart is nu getrouwd met een lieve vrouw, heeft twee gezonde kinderen, dient in zijn gemeente als oudste en mag ook een goedlopend bedrijf leiden. Verder getuigde Bart dat zes van zijn toenmalige vrienden via hem ook de Here Jezus hebben mogen leren kennen. Wat geweldig dit te mogen horen! Een filmpje van zijn getuigenis is op de website van Naar Huse te zien.

Dit zijn zo maar drie voorbeelden die ik zelf de afgelopen tijd uit de eerste hand mocht horen. Er gebeuren veel van dergelijke dingen tijdens de acties. We zien dat God aan het werk is, maar ook dat dat gepaard gaat met veel strijd. Maar God gaat door en wil ons gebruiken. Ook al stormt het om ons heen. Bij veel christenen inclusief mezelf zie ik allerlei problemen en beproevingen. Bijvoorbeeld op gebieden als lichamelijke en psychische gezondheid, relaties en financiën. Maar God gaat door met ons. Ook al gaat niet alles altijd zoals we hadden gedacht. Zijn wegen zijn vaak niet de door ons bedachte wegen.

'Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad' (Spreuken 3 verzen 5 t/m 7). Wat een geweldige tekst met voorwaarden en een prachtige belofte. Hieraan moeten we vasthouden, ook als het stormt om ons heen. Hij zal



Gert van Vugt

onze paden recht maken. Laten we ons vertrouwen blijven stellen op onze hemelse Vader die zoveel groter en wijzer is dan alles wat wij kunnen bedenken. Hij zorgt voor ons en zal ons niet verlaten.

Laten we ons vertrouwen blijven stellen op onze hemelse Vader die zoveel groter en wijzer is dan alles wat wij kunnen bedenken.

Laten we standhouden uit genade, goed doende en de grote daden van God blijven verkondigen! Hij verdient het, Hij is het waard. Wat zouden we beter kunnen doen dan Hem te dienen en te eren? Zie ook op de bemoedigingen zoals hiervoor genoemd, ook al zijn er tegenslagen en ontmoedigingen. God is getrouw en Zijn plannen falen niet.

Met een liefdevolle groet,

Gert van Vugt

Uit de clusters

Naar House is voor het evangelisatiewerk bij house-evenementen onderverdeeld in vier clusters: Noord, Oost, Zuid en West. Elk cluster bestaat uit een aantal werkgroepen. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen die evangeliseren bij winkelcentra. Regelmatig worden in deze rubriek de clusters onder de loep genomen. Deze keer is er vanuit verschillende clusters nieuws:

Cluster West: nieuwe werkgroep Katwijk

In mei dit jaar zijn we begonnen met het opstarten van een werkgroep in Katwijk. Naast werkgroep Alblasserdam, Nieuwerkerk ad IJssel, Waarder, Goeree-Overflakkee is deze werkgroep is de 5e werkgroep in cluster West.

Cluster Oost: nieuwe werkgroep Voorthuizen

Omdat het leden bestand uit werkgroep Woudenberg steeds meer Veenendaalers ging bevatten is besloten verder te gaan onder de naam werkgroep Veenen-

daal. Toen de werkgroep Veenendaal in november meer dan 20 trouwe leden had, heeft een aantal mensen uit deze groep besloten met de helft van de groep de nieuwe werkgroep Voorthuizen te gaan vormen.

Werkgroepen voor winkelcentra

Al jaren is er evangelisatiewerk bij winkelcentra. Met uitzondering van Werkendam werden de acties tot nu toe altijd gedaan met vaste medewerkers samen met mensen die zich spontaan aanmelden of naar de actie kwamen. Op verschillende

plaatsen zoals in Nieuwerkerk ad IJssel, Harderwijk, Land van Heusen en Altena en in Leek zijn er de laatste maanden initiatieven genomen om met mensen uit de plaats/regio een werkgroep te vormen om in die plaats te gaan evangeliseren. Deze mensen proberen zo veel mogelijk bij de acties te zijn die bijvoorbeeld maandelijks plaats vinden. Een coördinator uit deze plaats/regio brengt de evangelisten op de hoogte van de acties.

Naar House hoopt in 2012 in de plaatsen Alblasserdam, Capelle ad IJssel, Geldermalsen, Gorinchem, Harderwijk, Nieuwerkerk ad IJssel, Oosterhout, Ridderkerk, Rotterdam, Sliedrecht, Sliedrecht, Tilburg, Vianen, Waalwijk, Werkendam, Wijk en Aalburg, Woudrichem, Zoetermeer en Zwijndrecht bij winkelcentra te evangeliseren. Kijk op onze website voor de actuele planning.

Personalia

In deze rubriek willen we elk contactblad iemand die vast actief is voor Stichting Naar House, zich even aan u laten voorstellen. Deze keer: Johan en Marianne de Vos.

Marianne: "Wij zijn Johan en Marianne de Vos, samen met onze 3 kinderen, woonachtig in Andel (NB). De trouwtekst bij ons huwelijk 14 ½ jaar geleden was: "Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waar-

mede zullen wij ons kleden? ... Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden." (Matt 6:31-33). Deze tekst krijgt voor ons steeds meer betekenis en is leidraad voor keuzes die we maken.

Ondanks een levenlang kerkbezoek en Bijbellesen, kwam ik pas 3 jaar geleden tot het besef dat mijn geloof vooral theorie was; van een persoonlijke relatie met God was geen sprake. Mijn ogen en hart zijn door God zelf geopend, waarna ik me door onderdompeling heb laten dopen in mei 2011.

Mijn Geloof was vooral theorie, van een persoonlijke relatie met God was geen sprake.

In diezelfde periode zijn wij allebei bij Naar House aan de slag gegaan. Ik ben met name op het kantoor werkzaam. God was (en is nog steeds!) duidelijk aan het werk met ons!”

Johan: “Toen ik 22 was maakte ik de keuze om voor de Here Jezus te leven en liet ik me dopen. Mijn verlangen om naar buiten te gaan met het evangelie kreeg binnen de kerkmuren niet altijd ruimte en aandacht. Enige tijd terug gaf een medewerkster van Naar House een getuigenis dat me echt raakte.

Hierin zag ik Gods leiding en nu ga ik de straat op tijdens de winkelcentra-acties van



Onze activiteiten voor Naar House doen wij uit liefde voor God, om mee te helpen bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Naar House. Dat ik ook nog in het bezit is van een rijbewijs om de bus te besturen is een zegen van God. Onze activiteiten voor Naar House doen wij uit liefde voor God

om mee te helpen bouwen aan Zijn Koninkrijk. Wij zijn dankbaar dat wij dit mogen doen en hiervoor onze tijd en energie met Zijn hulp kunnen inzetten!”

Een getuigenis

In deze rubriek willen we u graag iets laten lezen van Gods krachtige hand die we in ons werk mogen ervaren. Mensen geven in deze rubriek hun getuigenis van hun betrokkenheid bij het werk van Naar House of van het tot geloof komen door de liefde van God. Deze keer aan het woord:

Katwijker Berry Vlasman

Ik ben 22 jaar, heb geen christelijke opvoeding gehad en was 12 jaar toen ik in het ziekenhuis belandde omdat ik teveel alcohol op had. Ik begon dus al vroeg met drinken en heb er ook niet veel van geleerd want sindsdien was ik bijna elk weekend dronken. Op de middelbare school had ik een vrienden-groep waarmee we vaak

betrokken raakten bij vechtpartijen, ik kreeg regelmatig boetes of werd gepakt.

In het weekend ging ik van God los, maar doordeweeks las ik de bijbel

Een aantal keer heb ik een taakstraf gekregen voor bal-

dadigheid en op mijn 17de moest ik voor de rechter komen die me veroordeelde tot 3 dagen ‘zitten’ en tot 2x toe een taakstraf waarmee ik een strafblad kreeg. In dat jaar kreeg mijn moeder een hersenbloeding waar ze wonderbaarlijk van genezen is door God.



Ik bleef doorfeesten

Sindsdien zijn m'n ouders gelovig en zijn ze voor mij gaan bidden. Eigenlijk vanaf toen kreeg ik steeds vaker te maken met drugs. Ik ging vaak naar houseparty's en was onder invloed van drugs. Ik bleef doorfeesten en toen ik een jaar of 21 was gebeurde het wel dat ik 's ochtend pas om 9 uur thuis kwam. Onder invloed van drugs en drank zette ik dan de tv aan en begon gezingsdiensten te bekijken, deze raakten me diep. Ik begon me steeds meer met het geloof bezig te houden: in het weekend ging ik van God los, maar doordeweeks las ik de bijbel al snapte ik er soms niets van. Op een gegeven moment kwam ik een keer in een kerkdienst toen er iemand naar me toe kwam die me dingen vertelde over mezelf terwijl ik die jongen niet eens kende!

Zo werd het Koninginnedag. Normaal ging ik feesten en gek doen maar deze keer wist ik diep in mezelf dat dat fout was en dat ik er kapot van zou gaan. Het was half 10 's avonds. Ik had 2 biertjes op en ik wou naar huis gaan. Toen kwam ik twee vrienden tegen waarmee ik toen omging en die vroegen of ik mee ging naar een houseparty. Ik heb me over laten halen en had daar al wat aardig drank op toen iemand me drugs aanbood, wat ik aannam. Om een uur of half 1 ging ik naar huis en ik wist dat ik niet goed bezig was en ook dat er in de bijbel staat in Marcus 10: 27 dat bij God alles mogelijk is. Dus onderweg vroeg ik aan God of Hij de drugs uit mijn lichaam wilde halen. Ik weet niet meer hoe ik thuis ben gekomen alleen dat de Heer me geholpen heeft want de volgende morgen werd ik wak-

ker zonder een kater en zonder een roes! Toen heb ik het oude leven losgelaten en ben ik een nieuw leven begonnen met Jezus! Sindsdien ervaar ik rust en een diepe blijdschap in mijn leven en maak ik overal wonderen mee.

Toen heb ik het oude leven losgelaten en ben ik een nieuw leven begonnen met Jezus!

Inmiddels is Berry ongeveer een jaar betrokken bij het evangelisatiewerk bij de house-evenementen. Afgelopen voorjaar gaf Berry aan graag een werkgroep in Katwijk te gaan starten om christenen in Katwijk te stimuleren bij house-evenementen te evangeliseren. In juli is de eerste evangelisatieactie van deze groep geweest bij 'Sensation' in de Amsterdam Arena.

Vacatures *kom helpen!*

Evangelist(e)

Door de week en op zaterdagen evangeliseer je in winkelcentra, bij stations en onder hangjongeren, in verschillende plaatsen. In de nachten van zaterdag op zondag is het mogelijk te evangeliseren bij houseparty's. Naar House gebruikt voor het straatevangelisatiewerk omgebouwde rode stadsbussen. Vanuit daar ga je de straat op en kun je mensen aanspreken. Hierin is ruimte voor jouw eigen creatieve benadering.

Programmeur ASP

Voor de interne communicatie maakt de stichting gebruik van intranet. Hiermee kunnen evangelisten hun deelname aan acties bevestigen en kunnen coördinatoren de status van de organisatie bijhouden. Voor de uitbreiding met o.a. document opslag en login voor vrijwilligers, zijn we op zoek naar een ervaren ASP programmeur die zich als vrijwilliger wil inzetten. Je werkzaamheden betreffen het ontwikkelen en testen van nieuwe functionaliteiten.

Meer info:

Meer informatie over deze en andere vacatures en over salaris uit specifieke sponsoring: zie onze website www.naarhouse.nl



Met het oog op

In deze rubriek willen we graag de aandacht vestigen op een plan, een plan dat we tot uitvoering hopen te brengen, een voornemen. Dit keer, met het oog op:

Muziekvoorlichting door Erik en Nettie v.d. Hoeven



Vijf jaar geleden heb ik besloten mijn baan op te geven om - zover als ik kan - het evangelie te brengen onder jongeren

Ik ben nu zo'n 15 jaar getrouwd met mijn vrouw Nettie. Samen hebben we vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, te weten twee meisjes en drie jongens.

Het werken als evangelist bij de Stichting Naar House heeft een groot effect op mij gehad

Zeven tot acht jaar geleden ben ik begonnen bij de stichting Naar House als evangelist op de housefeesten. Dit heeft een dusdanig effect op mijn leven teweeg gebracht

dat ik 5 jaar geleden besloten heb om mijn baan als onderhoudsmonteur op te geven en te gaan werken in het onderwijs om zo ver als in mijn mogelijkheden ligt het evangelie te brengen onder de jongeren.

Een jaar geleden kwam de wens in mij op om meer voor de stichting te kunnen gaan betekenen en doordat nu alle kinderen naar school gaan, heeft ook mijn vrouw wat meer tijd gekregen waaraan ze graag een goede invulling wil geven. Ik kwam erachter dat er binnen de stichting een vacature was op het ge-

bied van muziekvoorlichting. Na een aantal gesprekken besloten we om deze vacature samen in te gaan vullen.

Als eerste is ons streven om het aantal presentaties over muziekvoorlichting te gaan verhogen naar één maal per week. Daarnaast willen we het voorlichtingsmateriaal gaan moderniseren en aanpassen en wanneer het nodig blijkt nieuw materiaal gaan maken. Ook maken we een nieuwe dvd met muziekfragmenten die te gebruiken is naast de bestaande dvd Pointed.

Op de langere termijn willen we graag het onderdeel muziekvoorlichting van de stichting bredere bekendheid gaan geven onder andere door de website www.yourmusic.nl meer aandacht te brengen bij het publiek. Om dit alles te bereiken zoeken we vrijwilligers om hieraan mee te werken. We vragen uw gebed voor met name het geven van arbeiders op het gebied van presentaties, ICT, media en alles wat te maken heeft met voorlichting. Ook willen we vragen of u wilt bidden voor plaatsen om presentaties en voorlichting te gaan geven.



Medewerkers en bestuur van
Stichting Naar House
wensen u



Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House

Bestuur:

- G.P. v. Vugt RA (Gert), Giessen;
- D.J. Boerman (Dirk-Jan), Nieuwerkerk a/d IJssel;
- J.E. Sittrop (John), Nieuwerkerk a/d IJssel;
- A.J. v. Houweligen (Arco), Hardinxveld-Giessendam.

Dagelijkse coördinatie:

- G.P. v. Vugt RA (Gert), Giessen;

Correspondentie- en bezoekadres:

Industrieweg 30
4283 GZ Giessen
Tel: 0183-440018
Fax: 0183-440658

Internet

www.naarhouse.nl

E-mail

info@naarhouse.nl

K.v.K.

Rotterdam 41134370

Bank

50.38.73.276

Giro

72.32.895

Naar House is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); uw giften zijn daardoor aftrekbaar.

Deze nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar.

*gezegende kerstdagen
en een vruchtbaar 2012*

Colofon & doelstelling

De stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene.

Deze doelstellingen probeert de stichting Naar House te realiseren door:

- Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van Naar House.
- Het houden van evangelisatieacties bij houseparty's, kleinere uitgaansgelegenheden, stations en winkelcentra.
- Het voorlichten over (house) muziek en de scene door het verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding van (video)materiaal.
- Het verlenen van

nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting.

Binnen de interkerkelijke stichting Naar House zijn centraal onder meer werkzaam gebeds-, evangelisatie-presentatie- en nazorgteams. Verder zijn door geheel Nederland individuele bidders en ook werkgroepen voor de evangelisatieacties bij houseparty's actief.

© Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House