

Landelijke evangelisatiestichting

NAAR HOUSE

By Jezus kom je thuis!

Contactblad

Uit de bus

In de rubriek 'Uit de bus' willen we u laten delen in getuigenissen en gebeurtenissen die we in de praktijk beleven tijdens het evangelisatiewerk met de evangelisatiebussen. Mede door deze rubriek hopen wij u te mogen ontmoeten en aan te vuren om ons te blijven opdragen in uw gebed.

Hallo, mijn naam is Arjan den Heijer en ik ben geboren in Zoetermeer. Toen ik op mijn negentiende tot bekering kwam kreeg ik een grote beweging om de mensen in Zoetermeer te bereiken met het evangelie. Voor mijn bekering ging ik wel eens feesten op een Houseparty en kwam ik de bus wel eens tegen. Hier liep ik dan met een grote boog omheen. Echter, na mijn bekering nam mijn werkgever me mee naar een voorlichting van stichting Naar House. Het leek mij erg gaaf om mee te gaan evangeliseren, maar ik durfde de stap nog niet te zetten. Later was er weer een presentatie en heb ik de stap gezet en samen met mijn neef de uit-

daging aangegaan. De eerste evangelisatieactie was met een in Zoetermeer bij een Houseparty in Silverdome, waar ik ook mijn oude vrienden tegenkwam en Gods liefde mocht laten zien!

Het leek mij erg gaaf om mee te gaan evangeliseren, maar ik durfde de stap nog niet te zetten.

Na een tijd evangeliseren bij Houseparty's ben ik samen met John en Arnold begonnen met evangeliseren bij het winkelcentrum van Zoetermeer. Eerst hebben we veel met z'n drieën gestaan en hadden we al vele gesprekken, na een tijdje wer-

Inhoud

Nr. 49 – april 2015

- Uit de bus 1
- Personalía 2
- Met het oog op 3
- Uit de clusters 5
- Campagne Renesse 6
- Getuigenis 7
- Werk mee! 8
- Doelstellingen 8
- Colofon 8





Arjan: "Politie is blij met ons!"

den we uitgenodigd om met bepaalde gemeenten te delen wat God deed op straat. Hierdoor kwamen er al gauw vier mensen uit één gemeente die zich bij ons aansloten, daarna kwamen er nog meer evangelisten uit verschillende andere kerken mee doen. Op dit moment hebben we een vaste

kern van ongeveer twaalf evangelisten en zien we hele grote wonderen gebeuren; regelmatig komen er mensen tot geloof. De politie steekt een duim naar ons op en de scooters en herrie die er eerst was toen we er net stonden, lijken verdwenen te zijn. We staan met de bus op een laad- en los-plek

waar we de eerste twee jaar toestemming voor kregen en nu een vergunning voor hebben. Deze plek staat vaak vol met auto's en dan bidden we dat ze op tijd weggaan, we zien ze dan ook één voor één wegrijden. De fietsenstalling beneden ons biedt ons gratis stroom aan en regelmatig hebben we met de mensen van de stalling een wonderbaarlijk gesprek. Ook is er schuin tegenover ons een Primark geopend, wat een enorme trekpleister is voor mensen uit allerlei steden. We zien hierdoor ook veel moslims op straat en merken dat God ons juist voor die mensen heeft geplaatst. Hierdoor merk ik ook dat je niet ver hoeft te gaan om het evangelie te brengen maar dat er om de hoek genoeg werk te doen is. Ik ben God dankbaar dat Hij Zijn plan voor Zoetermeer verwezenlijkt en verwacht een doorbraak en opwekking in deze stad, wat is een mens zonder de redding van Jezus?

Arjan den Heijer

Personalia

In deze rubriek willen we iemand die vast actief is voor Stichting Naar House zich aan u laten voorstellen. Deze keer:

Jessica den Heijer.

Hallo, mijn naam is Jessica den Heijer en ik ben 25 jaar. Op 17 oktober 2014 ben ik getrouwd met Arjan den Heijer en wij wonen in Zoetermeer. In het dagelijks leven ben ik juf van groep 7 en werk ik drie dagen op een basisschool in Zoetermeer. Van jongs af aan wist ik al dat ik graag met jongeren/kinderen wilde werken, omdat ik het erg leuk vind om hen iets

aan te leren. Later, toen ik tot geloof kwam, kwam er echt een verlangen in mij om dus ook via mijn werk, kinderen over het evangelie te vertellen! Via de Alphacursus ben ik écht tot geloof gekomen en gaf mijn hart toen volledig aan Jezus. Nadat ik deze Alphacursus had gedaan wilde ik graag het goede nieuws doorvertellen, in het bijzonder aan jonge-

ren. Mijn overbuurmeisje was toen vrijwilliger bij Naar House en wat daar gebeurde was zo bijzonder dat ik er graag mee verder wilde. Jongeren zijn zo zoekend en het is heftig wat er op die (house)feesten gebeurt, maar het is super gaaf om dan aan hen te mogen vertellen over Jezus. Regelmatig ben ik nu met een bus van Naar House te vinden bij grote house- en dance evenementen. Ik bezoek de feesten niet zelf, maar spreek buiten jongeren aan om hen over Jezus te vertellen. Mensen denken vaak dat het geen zin heeft om deze jongeren aan te spreken, omdat ze onder invloed van

alcohol en drugs zijn, maar dat is niet waar. Er ontstaan vaak zulke mooie en open gesprekken. Jongeren komen ook naar ons toe met vragen en gebedspunten. Ze vinden het vaak ook erg bijzonder dat wij daar vrijwillig staan en met liefde en een open hart naar hen willen luisteren.

Ik bezoek de feesten niet zelf, maar spreek buiten jongeren aan om hen over Jezus te vertellen.

Ik ben nu zo'n vijf jaar betrokken bij Naar House. In die jaren is er veel gebeurd. Zo werd ik eerst werkgroep leider van werkgroep Waarder. Later

leerde ik Arjan kennen. Hij was werkgroep leider van een andere werkgroep. Wij losten elkaar 's nachts af. Toen kregen we een relatie en trouwden we, waarna ik verhuisd ben naar Zoetermeer. Samen leiden Arjan en ik nu twee werkgroepen. Arjan leidt werkgroep Zoetermeer dat evangeliseert in het winkelcentrum en ik leid nu de werkgroep in Nieuwerkerk aan den IJssel dat naar House party's gaat. Sinds kort werk ik ook 1 ochtend in de week vrijwillig op het kantoor van Naar House. Ik kom dan een ochtend om zaken rondom Naar House te regelen. Zo gaat Naar House elk jaar in de zomervakantie op campagne naar Renesse. Ook dit jaar willen we weer gaan! We zijn nu dus druk bezig met het zoeken



naar evangelisten binnen Naar House die mee willen/kunnen gaan en wij zijn hard op zoek naar sponsors die deze campagne willen sponsoren.

Jessica den Heijer

Met het oog op

In deze rubriek willen we graag de aandacht vestigen op een plan, een plan wat we hopen te ondernemen, een voornemen. Dit keer, Met het oog op:

Een bus vervangen!



De witte bus (bij 1978!) is al behoorlijk oud, dus we wisten dat die zijn tijd al aardig had gehad.

Dat is binnen de stichting niet een besluit die je zomaar neemt. We kijken onder andere of de staat van de bus nog mee kan, of de bus technisch nog beschikbaar is en of het nog te repareren valt. Wist u dat we al jaren met oude stadsbussen opereren? We zijn van mening om eens naar jongere bussen te kijken. In het verleden kochten we een bus als we de financiën rond hadden. Intussen hebben we een financiële toezegging om naar een nieuwe bus te gaan kijken, hiermee wordt de bus vervangen een stuk makkelijker.

Dus we zijn gestart om naar bussen te gaan kijken. Waar je uiteindelijk achter komt, is dat er ruime keuze is wat betreft stadsbussen. Je hebt verschillende type uitvoeringen, je hebt te maken met klasse euro motoren. De huidige stadsbussen zijn euro 6 motoren, »

dit heeft te maken met schone uitstoot. De bussen die we nu zelf bezitten, hebben de euro0 norm. Ook zit hier een prijskaartje aan vast, hoe hoger de norm hoe duurder de bus en ga zo maar door. Dus een aanzienlijke verbetering van onze bussenpark.

Wie hebben we nodig om de bus operationeel te krijgen: timmermannen, schilders, metaalbewerkers; in het kort klusjesmannen/ vrouwen. Wellicht

kunt u ons helpen? U kunt er ook voor kiezen om ons financieel te ondersteunen. De bus moet rood worden, waarvoor verf nodig is, belettering van de bus, en het materiaal om kasten te bouwen kost geld. Weet u misschien een aantrekkelijke aanbieding, dan stellen wij het op prijs dat u dit met ons deelt.

De witte bus is al behoorlijk oud met het bouwjaar 1978, dus we wisten dat die zijn tijd al aardig had gehad. Toch was hij

voor dit jaar APK goedgekeurd, op wat kleine reparaties na. Naderhand bleek echter dat er koelvloeistof uit het reservoir verdween en de achterverlichting een kortsluiting had. Toen ook de koppakking ging lekken besloten we om niet verder aan de bus te sleutelen. Inmiddels is hij afgevoerd.

Maar het is goed zo, we kijken met plezier terug in de tijd.



Bus Giessen

Bij de bus Giessen zijn er kasten ingebouwd, voor het standaardiseren van het evangelisatiemateriaal. Er is hard gewerkt om

het binnen een tijdsbestek af te hebben, inmiddels is het geschilderd en helemaal klaar. Voor de bus Zevenhuizen waar ook

kasten ingebouwd zijn, zoeken we nu schilders die het willen aflakken.

Door een tip

hebben we een Iveco busje kunnen aanschaffen die we willen gebruiken bij winkelcentra acties. Deze moet eerst omgebouwd worden. Hiervoor is materiaal nodig en mankracht.



Geef u op om te helpen!
via kantoor: Tel. 085-2738077
of mail naar: info@naarhouse.nl

Naar House is voor het evangelisatiewerk bij houseparty's onderverdeeld in meerdere clusters. Elke cluster bestaat uit een aantal werkgroepen. In deze rubriek worden de clusters onder de loep genomen.

Beste lezers,

Graag wil ik, als werkgroep coördinator, wat delen uit onze Naar House werkgroep Groningen.

Onze acties worden in overleg met de regio coördinator gepland en in het computer systeem gezet. Ongeveer twee en een halve week voor de actie verstuur ik een uitnodigingsmail, uit het zelfde systeem, naar de evangelisten. Zij kunnen via zich deze mail aanmelden. De aanmeldingen kan ik in het systeem terug zien, om zo bij te houden wie er komen. Ook neem ik nog wel eens even contact op met mensen die zich niet aanmelden om hen alsnog te motiveren om mee te doen. Een week voor de actie verstuur ik nog een mail naar de bidders.

En dan komt de dag van de actie, meestal op zaterdag. Zo halverwege de middag maak ik mij klaar en vertrek ik richting Noordoostpolder, want hier staat de bus. Daar aangekomen maak ik de bus klaar en rijd ik naar Groningen, waar ik aan het begin van de avond aankom. Ik zorg voor koffie, en de eersten mensen druppelen al binnen. Even delen en kletsen en vragen hoe het gaat, de meeste evangelisten ontmoeten elkaar alleen op deze avonden. Dan gaan we zingen, ik deel een bijbel gedeelte en hou een korte uitleg om de mensen te motiveren

voor de avond, we bidden en dan is het tijd om de straat op te gaan. Het is inmiddels al gezellig druk geworden in hartje Groningen en ik zie al verschillende evangelisten in gesprek. Achter in de bus zitten de bidders, zij ondersteunen de mensen op straat en geven een geestelijke ruggengraat om het evangelie uit te delen.

De satan probeert je in dit werk te belemmeren, tegen te werken en je uit je normale doen te halen, en dan is het goed en nodig om elkaar te bemoedigen, te bidden en elkaar te helpen.

Voor men de straat op gaat herinner ik er vaak nog even aan om de gesprekken kort te houden, niet in discussie te gaan, geen kerktaal te gebruiken en vraag ik om te proberen met de mensen te bidden, als ze dat tenminste willen. Een enkele evangelist komt met iemand in de bus om het gesprek in de warmte van de bus voort te zetten. Regelmatig komt er een evangelist in de bus om op te warmen, ook is er wel eens een evangelist die zelf een bemoediging nodig heeft. Ik deel dan vanuit mijn eigen leven of uit de

bijbel en probeer te bemoedigende of te troosten. Zelf heb ik gemerkt dat als je gaat evangeliseren dat je op de een of andere manier tegenwerking te verduren krijgt. De satan probeert je in dit werk te belemmeren, tegen te werken en je uit je normale doen te halen, en dan is het goed en nodig om elkaar te bemoedigen, te bidden en elkaar te helpen.

Aan het begin van de avond vraag ik iemand om wat notities te maken en een verslagje te schrijven, met een lijstje van de mensen of situaties waar we voor kunnen bidden. Dit verslag wordt later via de mail gedeeld. Tegen twaalfven ruim ik op en roep iedereen bij elkaar, we delen wat er gebeurd is die avond en sluiten af met een kring gebed. Dan is het tijd voor de terugreis, ongeveer anderhalf uur rijden, voor de bus de stalling in gaat ga ik tanken en opruimen, zodat de volgende de bus weer gebruiksklaar aantreft. Ik sluit af en rijd naar huis, waar ik rond halfvier aankom. Snel naar bed en slapen, want de volgende ochtend wacht het gezin en de kerk weer.

Ik hoop dat dit verslag je aangesproken heeft. Ook hoop ik dat je iets hebt mogen proeven van de gedrevenheid waarmee ik dit werk doe, ik beschouw het als mijn opdracht om Zijn getuige te zijn en gehoor te geven aan de oproep die de Here Jezus zelf deed, net voor hij naar de hemel ging. Dat wij zijn getuige moeten zijn in deze wereld. Wat ga jij antwoorden als je straks in de hemel bent en er gevraagd wordt wat jij voor Jezus gedaan hebt?

Gods zegen, Gerrit Dijkstra

Campagne *Renesse*

We zijn God dankbaar dat we ook dit jaar weer een evangelisatiecampagne mogen houden in Renesse. De meeste mensen weten wel dat Renesse een uitgaansgebied is waar vele jongeren naar toe gaan in de zomervakantie om daar even helemaal 'los' te gaan. Wij zullen een week lang elke avond met onze partytent in het centrum van het uitgaansgebied staan om te spreken met de jongeren.

Elk jaar is het weer mooi om te zien hoe God daar aan het werk is. Het lijkt altijd net alsof er tijdens deze campagne een open hemel is en er veel wonderen gebeuren. Er is altijd een grote honger en openheid onder deze jongeren. Ze staan vaak in de rij om een vraag te stellen of om een gesprek aan te gaan met één van de evangelisten. Ook dit jaar willen we graag weer op campagne van 17 juli t/m 24 juli. Alleen zijn we nu hard

op zoek naar evangelisten binnen Naar House die een weekje van hun eigen zomervakantie willen 'opgeven' en zich willen aanmelden voor deze campagne!

We hebben ook hard gebed nodig voor deze campagne, omdat er nog niet veel evangelisten zijn die zich hebben aangemeld. Uiteraard hebben we ook bidders nodig die vóór en na de campagne

gericht meebidden voor de evangelisten en aangesproken jongeren.

Ook financiële steun is meer dan welkom! We hopen en bidden dat er genoeg sponsors/giften binnenkomen, om de kosten van de evangelisten die mee gaan te drukken. Ook is er vraag naar praktische hulp die nodig is, u moet dan denken aan huishoudelijk hulp en maaltijden verzorgen.

Zou u/jij eens willen nadenken op wat voor manier u/jij betrokken kunt zijn met deze campagne? Elke hulp is meer dan welkom!!! Wilt u mee strijden in en voor Gods koninkrijk? Bent u beschikbaar? Als bidder? Als evangelist? Als financiële gever?



heee Ferry,

ik wil jullie bedanken voor de afgelopen week. Het heeft me erg aan het denken gezet en geconfronteerd. En ik zit er nu helemaal doorheen... Omdat ik weet dat het leven wat ik nu leef, niet goed is. Ik heb je boekje gelezen en ook het verhaal gehoord tijdens het eten. Ik schok daar wel van. Ik gebruik zelf ook al een tijdje drugs. Zelfs mijn vriendinnen weten dat eigenlijk niet, of een klein gedeelte. Ik lieg daarover, en buiten het drugs gebruik zijn er nog talloze dingen die ik doe die niet goed zijn. Ik weet niet goed hoe ik daarmee kan stoppen. Ik wil je vragen om voor mij te bidden want zelf kan ik het allemaal niet. Ik heb nooit mensen zo mooi horen praten over God. Ik zag dat het echt was en daar kan ik jaloers op zijn. Bedankt!



Een getuigenis



In deze rubriek willen we u graag iets laten lezen van Gods krachtige hand die we in ons werk mogen ervaren. Mensen geven in deze rubriek hun getuigenis van hun betrokkenheid bij het werk van Naar House of van het geloof komen door de liefde van God. Dit keer:

Wij hebben een hemelse Vader die doet wat Hij beloofd!

Dat kunnen wij als werkgroep Hardinxveld gerust belijden wanneer we op de afgelopen maanden terug zien. Wij zagen het aantal werkgroepsleden drastisch dalen in het afgelopen jaar. Een behoorlijk aantal werkgroepsleden namen, na jaren trouwe dienst, om diverse redenen afscheid. Diverse acties zijn we op pad gegaan onder de norm van de minimale hoeveelheid van zeven personen. En toch mochten we elke keer ervaren dat de Here er altijd bij was. Vertrouwend en pleitend op Zijn woorden: Bid en u zal gegeven worden. Zo moest ik ook zelf opnieuw ontdekken dat de Here er werkelijk ook om gebeden wil zijn. Dus ook concreet aan Hem vragen of we nieuwe werkgroepsleden uit Zijn hand zouden mogen ontvangen. Ik moet opnieuw

de woorden van het kopje gebruiken: We hebben een hemelse Vader Die doet wat Hij Beloofd! In drie maanden tijd mochten we acht nieuwe werkgroepsleden begroeten. Wat hebben we een groot en een goedertieren God.

We hebben machtig mooie acties gehad bij de Brabantallen in Den Bosch. Waar we werkelijk nieuw vuur voor het werk mochten ontvangen. Acties waar het gewoon werkelijk niet gelukte om op de afgesproken tijd weg te rijden, omdat er stromen van mensen op de bus afkwamen. Ja, dat we als haringen in een blik in de bus zaten. We de koffie en thee niet meer konden bolwerken, maar aan zovelen in zo'n korte tijd dat heerlijk Evangelie van Jezus Christus mochten vertellen. Dan kan

ik alleen nog maar zingen: Dankt, dankt nu allen God,

De woorden van Johannes 15 zijn weer opnieuw bewaardheid. We dienen in onze Heiland te blijven, wat er ook gebeurt. En Zijn woorden? Die dienen we als een kostbare schat in ons hart te bewaren. Lees maar mee:

7) Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8) Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Wanneer we nu zo, in geloof, ervaren dat de woorden van Johannes 15: 7 waar zijn, zouden de woorden van vers 8 dan minder waar zijn? Wat een heerlijke wetenschap en wat een heerlijke opdracht! Discipel van Jezus te zijn en wetende dat God onze Vader verheerlijkt wordt wanneer wij vrucht dragen. Dan kunnen we Hem toch niet anders vragen of we vruchtdragers mogen zijn?

**Maarten de Bruin,
Coördinator werkgroep
Hardinxveld**



Werk mee!

Heb je een levende relatie met de Here Jezus en wil je ons graag helpen bij ons werk in Gods Koninkrijk neem dan contact met ons op. Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste mensen die willen meewerken als evangelist, chauffeur van de bus (rijbewijs C), als presentator van muziekvoorlichting, als promotiemedewerker in onze stand of als kantoormedewerker voor diverse taken.

Algemene functie-eisen

We vragen je biddend te overwegen of je geschikt bent. Vragen die daarbij belangrijk zijn om jezelf te stellen zijn o.a.:

- Ben je er vanuit jouw persoonlijke relatie met God van overtuigd dat God wil dat je dit werk gaat doen?
- Is jouw leven met God op orde (een gereinigd leven, een heilige levenswandel waarin God en Zijn wil centraal staan)?
- Is de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar in jouw leven (liefde, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vrede, vriendelijkheid, goedheid, blijdschap en trouw)?
- Ben je bewogen met de verlorenheid van de mensen wanneer ze Jezus niet aannemen?

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar: info@naarhouse.nl

Doelstellingen

De stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscène.

Deze doelstellingen probeert de stichting te realiseren door:

- Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van Naar House.
- Het houden van evangelisatieacties bij houseparty's, kleinere uitgaansgelegenheden, stations en winkelcentra.
- Het voorlichten over (house)muziek en de scène door het verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding van (video)materiaal.
- Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting.

Binnen de interkerkelijke stichting Naar House zijn centraal onder meer werkzaam gebeds-, evangelisatie- presentatie- en nazorgteams. Verder zijn door geheel Nederland individuele bidders en ook werkgroepen voor de evangelisatieacties bij houseparty's actief.



Landelijke evangelisatiestichting
NAAR HOUSE
Bij Jezus kom je Thuis!



Bestuur:

- J.E. Sittrop (John), Nieuwerkerk aan den IJssel
- F.H. Mostert (Frits), Nieuwerkerk aan den IJssel
- C.J. Dierx (Cees), Ede

Dagelijkse coördinatie:

- J.E. Sittrop (John), Nieuwerkerk aan den IJssel

Correspondentie- en bezoekadres:

De Vijf Boeken 12a
2911 BL
Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 085-2738077

Bank (IBAN):

NL50 INGB 0007 2328 95

Internet:

www.naarhouse.nl

E mail:

info@naarhouse.nl

K.v.K.:

Rotterdam 41134370



Naar House is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); uw giften zijn daardoor aftrekbaar.

Deze nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.

© Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House