

Landelijke evangelisatiestichting

# NAAR HOUSE

*By Jezus kom je Thuis!*

## Contactblad

**Uit de bus**

### Chauffeur of Evangelist?

*Hallo, mijn naam is Mark van Woerden, 31 jaar oud en ik kom uit Benthuisen. Voorheen werkte ik als kraanmachinist en chauffeur in de recycling en groenprojecten, momenteel ben ik werkzaam als technisch/helpdesk medewerker bij een franchise organisatie in de koffie voorzieningen.*

Ik ben gelovig opgevoed en ging graag naar de kerk. Echt een levende relatie met God had ik nog niet en ik ging graag met vrienden een biertje drinken en naar schuurfeesten. Door een moeilijke periode in mijn leven leek mijn toekomst weg te vallen. De enige plek waar ik rust had was in de kerk. Zo ben ik met onze voorganger in gesprek gegaan en hebben we gewerkt aan mijn identiteit in Christus. Het was geen gemakkelijke tijd, maar wel een tijd waarin God mij naar zich toe heeft getrokken en ik een levende relatie met Hem mocht ontvangen.

Zo verlangde ik naar meer van Hem en volgde trainin-

gen en ging naar conferenties, waar ik veel leerde en weer opgebouwd werd. Zo mocht ik er ook zijn voor mijn jongere broer Nick die een zeldzame ziekte had. We hebben een mooie tijd gehad en ik ben dankbaar dat ik er op deze manier voor hem mocht zijn. Hij is in 2012 op 17-jarige leeftijd vredig uitziend naar de Vader gegaan.

Naast mijn inzet voor jongerenwerk en een aantal zendingsreizen verlangde ik naar meer van Jezus, maar hoe hard ik ook mijn best er voor deed, het ging niet. Het vuur doofde en ik miste de passie. Toen zag ik een oproep van Naar House voor evangelisten

## Inhoud

Nr. 51 – april 2016

• Uit de Bus	1
• Personalia	2
• Blikvanger	3
• Getuigenis	4
• Met het oog op	6
• De clusters	7
• Overdenking	7
• Colofon	8



**Mark van Woerden**



en chauffeurs. Ik ervoer gelijk een groot verlangen van binnen: Het kwam overeen met mijn verlangen naar Jezus en zo kon ik mooi mijn groot rijbewijs gebruiken. Later ervoer ik dat God zei dat ik vol zat en het tijd was om uit te delen. Zo ervaar ik weer een nieuwe passie voor Jezus en een nieuw verlangen om te groeien in mijn relatie en intimiteit met God.

Als chauffeur geniet ik ervan om met de bus door het land te mogen gaan. Ik ga biddend Naar een actie toe en weer dankzeggend naar huis door de vreugde van het Vaderhart van God. Het is bijzonder om te zien hoe God telkens weer voorziet, ook in de praktische dingen. Het mooie is dat chauffeur

en evangelist zijn, zo mooi samen gaat. Als ik er toch heen ga... :) Als evangelist draai ik mee met de werkgroepen Nieuwerkerk en Zoetermeer. (Matth. 28: 19-20) *Ik geniet ervan om met mensen over het geloof te praten en hoop ze iets van de passie voor Jezus mee te geven.* Je komt allerlei verschillende geloven tegen en je hebt de meest uiteenlopende gesprekken. Dat bouwt mijzelf ook weer op om daarover na te denken en te verdiepen in mijn geloof en getuigenis van Jezus. Mooi is het dan ook om het Vaderhart van God te ervaren voor de mensen en als we gaan bidden, doet God ook bijzondere dingen!

Een keer per maand ga ik ook mee met de nachtactie. Het

zijn verschillende feesten waar jongeren en ook ouderen soms behoorlijk onder invloed van drank en drugs verslaafd zijn aan hun verlangens. Dat raakt mijn hart en ik vind het zo mooi om Jezus daar aan het werk te zien en ook dat ik een doorgever van Hem mag zijn. Letterlijk het licht in de duisternis.

Het is mijn verlangen om zo nog jaren bij Naar House als chauffeur en evangelist werkzaam te mogen zijn, en ervan te genieten dat Gods koninkrijk meer en meer zichtbaar zal worden op deze aarde. Ik zie ook uit naar wat Hij gaat doen!

*Gods zegen en tot ziens ;)*

*Mark van Woerden*

## Personalia

### Voorstellen nieuwe bestuurslid,

*Leuk dat ik de ruimte krijg om mijzelf even voor te stellen als nieuw bestuurslid van Naar House. Ik ben Wilco Steenbergen, gelukkig getrouwd met Anja: de liefste vrouw die er bestaat naar mijn bescheiden mening. Samen hebben wij één zoon Matthias, dat betekend geschenk van God. Een heel bewust gekozen naam omdat hij echt als een Godsgeschenk op gebedsverhooring in ons leven kwam.*

Sinds 2002 werk ik bewust minder voor mijn werkgever Adfocom Automatisering B.V. in Alphen aan den Rijn zodat er meer tijd beschikbaar is om in Gods koninkrijk te besteden. Bij Agapè heb ik zowel een creatief evangelisatie cursus als de Agapè leiderschapstraining gevolgd en afgerond. Al tijdens mijn opleiding jeukte alles in mij om het geleerde ook in de praktijk te brengen. Al snel na mijn opleidingen vormde ik met andere cursussen in de Lopikerwaard het

Creatief Evangelisatie Team Lopikerwaard (CETLW), binnen Naar House inmiddels bekend als Werkgroep Lopikerwaard.

Gedurende die periode hebben wij onze materialen en kramen uitgebreid buiten de objecten en materialen die we al hadden vanuit onze opleiding. Zo evangeliseren wij regelmatig op markten om lokale kerken en gemeenten te ondersteunen met evangelisatie, wij zetten dan onze the-



*Wilco Steenbergen*

ma kramen in: Timmermans kraam met "Timmerman zoekt jou!", KomKom kraam, Fisherman 's Friend kraam of de social media kraam. Naast de markt evangelisaties zijn wij ook tweewekelijks actief in IJsselstein, waar wij samen met de Nieuw Testamentische Gemeente en Hervorm-

de Gemeente IJsselstein met jongeren op straat in gesprek gaan over Gods liefde en aanbod wat Hij ons doet in zijn Zoon Jezus Christus, om de relatie tussen Hem en ons te herstellen. Naast het werk op straat ben ik ook actief in het geven van Creatief Evangelisatie cursussen. Daarvoor maken we dankbaar gebruik van het materiaal van Bouwstenen voor je leven.

**De puzzelstukjes vallen precies op hun plaats... te precies, te toevallig; Gods toeval.**

Naast bovenstaande activiteiten was ik ook actief in mijn eigen gemeente: Hervormde Gemeente Lopik als ouderling. In die periode kromp de Naar House werkgroep Waarder in aantal deelnemers om te bidden/evangeliseren, de huidige werkgroep leider Kees Dorrestijn vroeg daarop of ik mee wilde gaan. Vanaf dat moment

ging ik weer regelmatig mee met deze werkgroep, ontmoette ik John en groeide de afgelopen jaren steeds meer een hechtere broederband. Achteraf gezien was het menselijk gesproken wellicht allang duidelijk maar zowel John als ik hebben meerdere momenten ervaren dat Gods leiding ons bij elkaar bracht om de schoudera onder Naar House te zetten. Je kent dat vast wel: precies op de juiste momenten en precies op de juiste plaatsen komen precies de juiste vragen die je kunt invullen met al je ervaring die je de afgelopen jaren hebt opgedaan. Ja, de puzzelstukjes vallen precies op hun plaats... te precies, te toevallig; Gods toeval.

Dankbaar heb ik dan ook mijn verantwoording genomen om binnen de organisatie van Naar House taken op te pakken:

- ICT, hoe kan het ook anders met mijn werk bij Adfocom Automatisering B.V.
- Evangelisatie, hoe kan het ook anders met mijn creatief evangelisatie opleiding

- Cursussen en presentaties geven gericht op missionaire activiteiten, hoe kan het ook anders in het licht van de cursussen die ik al gaf
- Samen werken met anderen aan de PR, hoe kan het ook anders met de creativiteit en ervaringen opgedaan met het CETLW
- Leiding geven aan de organisatie met de andere bestuursleden, hoe kan het ook anders met de vooropleidingen en ervaring
- En zo zullen er zullen vast nog wel meer taken op mijn pad komen binnen Naar House.

Mocht je nog twifelen na het lezen van bovenstaande, er is weinig tot niets van mijzelf bij. Alle eer aan God; Hij heeft mij gevormd tot wat ik nu ben. En mijn gebed is elke dag weer opnieuw dat ik een bruikbaar instrument in Zijn hand zijn in dankbaarheid wat Hij voor mij aan het kruis heeft gedaan.

*Wilco Steenbergen*

## Blikvanger

facebook



Profiel van Paola

3.754 views  
5.241 likes

Hallo Stichting Naar House, jaren geleden heb ik jullie mijn getuigenis gegeven. Het staat nog steeds op jullie website. Mooie stichting, goede herinneringen aan. Jullie oprichter ken ik nog wel, een man die zijn zoon zag wegzakken in de House scène van toen. Ik ben inmiddels getrouwd en heb met Gods genade 3 prachtige kinderen mogen krijgen, ik dien nog steeds God. Dat is voor mij het grootste wonder nog!

Gods zegen Paola

Share

Like



## Een getuigenis



Bijschrift foto

### Vanuit de werkgroep Lopikerwaard.

Als Creatief Evangelisatie Team Lopikerwaard (CETLW) maken wij sinds kort deel uit van Stichting Naar House. Wij evangeliseren op markten en braderieën in de omgeving, op uitnodiging van plaatselijke kerken. We huren een kraam en hebben een bepaald thema, b.v. "De timmermanswerkplaats." met de slogan: *Timmerman zoekt jou! Kinderen en volwassenen mogen (gratis) een spijker slaan in een blok hout en naar aanleiding daarvan knopen we een gesprek aan, over het geloof en geven foldermateriaal mee of soms een bijbel.*

Er liggen allerlei timmermansgereedschappen in de kraam. Ook dat levert goede gesprekken op over het geloof. Iemand maakte een kruis van een dik stuk hout. Dit blijkt een goede ingang te zijn voor een gesprek over geloven: zegt dit kruis u iets? We maken ook gebruik van een rebus op een groot doek b.v. Hoe kom ik van hier naar de hemel? Mensen vinden het leuk om de rebus op te lossen en wij vinden het leuk om daarop in te gaan en over door te praten. Fantastisch om te horen hoe mensen daar over denken. Ook kinderen! Kinderen staan in het algemeen heel open om het over geloof te hebben en zijn

maar wat blij met een boekje. Hebt u wel eens van het ronde vierkante driehoekje gehoord? Ook dat gebruiken we als creatief middel om gesprekken aan te knopen. Nieuwsgierig wat dat is en hoe het werkt? Kom dan een keer kijken en doe mee. Verder maken we gebruik van ballonnen om er b.v. een hondje van te maken voor een kind. En ondertussen knopen we een gesprek aan met de vader of moeder.

#### De evangelisatiekubus.

Aan de hand van een kubus met plaatjes leg je in een paar minuten uit wat het christelijk geloof is en hoe zij Jezus kunnen aannemen in hun leven. En met

nog meer creatieve middelen proberen we mensen de liefde van God te laten zien in de Here Jezus en hen de weg uit te leggen, hoe zij een kind van God kunnen worden. Terwijl de evangelisten op straat staan, zijn er altijd binnen een aantal bidders om voor de evangelisten te bidden of voor acute situaties.

Op de eerste en derde vrijdagavond van de maand evangeliseren wij onder de jongeren van IJsselstein. Om 19.15 uur komen we dan samen in het kantoor van een medechtristin. Zij stelt deze ruimte kosteloos ter beschikking. Eén van ons bereid een stukje uit de bijbel voor. Daar praten we met elkaar over. Dan zingen we een aantal liederen en bidden we voor de actie. Vervolgens zoekt een ieder uitdeel materiaal, uit de koffer en gaan de evangelisten op pad.

Twee of drie bidders blijven achter. Zij bidden voor de evangelisten om bescherming, een engelenwacht om hen heen, om wijsheid, het juiste woord op het juiste moment, bij de juiste persoon in liefdevol gesproken, onderscheiding van geesten, vrijmoedigheid, proclameren, overwinningen in Jezus Naam enz. enz. Datgene wat de Heilige Geest hen te binnen brengt. Vaak blijkt datgene gebeden waar men buiten mee bezig was. Alle eer aan God. Zo mogen we als een éénheid op deze avonden bezig zijn. De evangelisten staan meestal bij het Fulcotheater, bij de Albert Hein of bij de tramhalte. Zij spreken vooral jongeren aan die zij daar tegen komen. Ook veel moslimjongeren! Jongeren, omdat het doel van deze avonden is: de jeugd van IJsselstein en omgeving te vertellen over de liefde van de

Here Jezus. Inmiddels zijn er al heel veel gesprekken geweest en heel veel materiaal meegegeven. En op heel wat avonden is het feest in de hemel en natuurlijk ook bij ons als er weer iemand het zondaarsgebed heeft gebeden en zijn of haar leven aan Jezus heeft toevertrouwd. Zij worden aangespoord om naar een kerk te gaan om verder te kunnen groeien.

thousiast hun belevenissen, waarna we afsluiten met gebed. Vervolgens mailt ieder zijn/haar gebedspunten naar Wilco. Hij zorgt ervoor dat deze lijst met gebedspunten bij een grote groep bidders terecht komt. Zij blijven gedurende een periode voor personen of situaties bidden.

#### Voorbeelden

Tot slot een paar voorbeelden van een gesprek op straat waar gebed voor gevraagd werd. En ook dankpunten.



Bijschrift foto

Om ong. 21.15 uur gaan de evangelisten weer terug naar de bidders en delen daar en-

**Vitaly:** Ik liep naar 2 jongeren toe die met een drugs handeltje bezig waren, hetgeen wat ik verstoorde. De dealer was erg boos en ging weg. De Oekraïense jongen is hier als kind naar Nederland toegekomen met zijn moeder en ging weleens naar de Kerk. Hij was gedoopt, zo vertelde hij, maar zit op dit moment op een verkeerd spoor (verkeerde vrienden). Het evangelie uitgelegd en verteld hoe belangrijk het is om op zoek te gaan naar de Waarheid. Ik mocht voor hem bidden en een Bijbel meegeven. Bidden jullie mee dat hij andere vrienden krijgt en Jezus mag vinden! (Deze evangeliste was zich van geen kwaad bewust, maar zij stond wel even tegenover een boze macht! Engelen beschermden haar zodat de dealer haar geen kwaad kon doen).

**Vader en dochter:** Op de vraag hoe kom ik van hier naar de Hemel antwoorden ze: door goed te leven. Samen hebben we toen de evangelisatie kubus gebruikt om over de weg naar de Hemel te praten. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij!" bleken ze heel goed te kennen want ze gingen regelmatig naar de kerk. Op de vraag of ze dan ook een levende relatie met Jezus hadden en dus zekerheid hadden dat Jezus nu in de Hemel is, om ook voor hun een plaats te bereiden, durfden ze niet bevestigend te antwoorden. Ik heb ze aangemoedigd om Jezus als Heer en Redder in hun leven aan te nemen en de zekerheid die daarin besloten ligt, dat we dan aangenomen kinderen van God zijn, ook voor zichzelf te nemen.

**Marktdame:** Op de terugweg rond 21.00 uur naar de gebedsruimte liepen wij over de markt met onze rode Naar House kleding. Plotseling zegt een jongedame die haar marktspullen aan het opruimen was: 'Zo zijn jullie ook klaar om feest te gaan vieren met jullie feestkleding?' (het is vanavond carnaval) Nou zeiden wij, feestvieren dat doen we al, maar dan waarschijnlijk een ander feest dan wat jij in gedachte hebt, kijk maar achterop onze kleding... Waarop zij enthousiast reageert met een uitroep: "O, maar dat feest dat vier ik ook graag met jullie mee!". Altijd leuk om andere enthousiaste christenen tegen te komen!

## Dankpunt

Ik sta in gesprek met een man, loopt er een jong stel van ongeveer 25 jaar achter mij langs en ziet de tekst achter op mijn rug: "Jezus zegt: Ik hou van jou..." schalt er ineens een stem over het plein achter mij, meneer wat heeft u een mooie jas aan! Omkijkend zie ik een stralende lach van genot van de jonge dame die blijkbaar geniet dat ze deze boodschap zomaar op straat tegenkomt. Amen!



## Met het oog op



**Bovenstaande bussen zijn oorspronkelijke stadsbussen geweest en zijn omgebouwd, in de kleuren van Naar House gewrapped (dat is beplakken met folie).**

**Als je NaarHouse zegt, heb je het automatisch over die mooie rode Jezusbussen die overal in het land worden gebruikt. Een jaar geleden zijn we begonnen met het ombouwen van de bussen en de afgelopen maanden is er hard gewerkt door verschillende vrijwilligers. We zijn ze dankbaar voor hun vrije tijd die zij er in hebben gestoken en voor wat er zoal is gebeurd. We zijn begonnen met het verwijderen van de zitplaatsen zodat er een kale bus overblijft en de timmermannen hebben we toen een ontwerp in handen gegeven zodat de bussen identiek verbouwd konden worden.**

Er is ervoor gekozen om de bus te wrappen, in de natuurlijk, bekende rode NaarHouse kleur, zodat hij voor iedereen herkenbaar is op de weg. Op de achterkant is er speciaal een ontwerp gemaakt en er zijn heel wat uurtjes geweest die we erin gestopt hebben en ook het aggregaat werd erin gebouwd. Het maken van de omkasting van het aggregaat, het bevestigen van de kabels voor de accu's voor de Led-verlichting en het schilderwerk van het hout, behoorden alle-

maal tot de laatste stappen van het verbouwen van de bus. Ook zijn er gordels voor personenvervoer (max 8) in de bus gemonteerd. Hierdoor is het mogelijk om nu ook evangelisten mee te kunnen laten rijden. De nieuwe bus Zevenhuizen is inmiddels bij het RDW goedgekeurd.

Met één bus die al de straat op kan en de tweede bus in proces (verbouwing), willen wij langs deze weg onze dank uiten aan alle vrijwilligers die

hard aan de bussen hebben (mee) gewerkt. Allemaal hebben ze op hun eigen manier aan dit project meegewerkt om de NaarHouse-bus(sen) gereed te maken en wij zijn u allen zeer dankbaar.

Het verbouwen van een bus heeft een prijskaartje en zonder de giften van u was dit project niet mogelijk geweest en ook daarvoor zijn we u zeer dankbaar, maar nog niet alles hebben we kunnen betalen! Daarnaast moet het witte busje die in Westbroek staat (*kleine foto bovenaan deze pagina*), nog verbouwd worden. Dus sponsors zijn van harte welkom, ook zullen we weer een oproep doen op handige vrijwilligers voor de verbouwing ervan.

**Bedankt namens het bestuur.**

## Uit de clusters

**Christenen hebben de beste boodschap die de wereld ooit kan ontvangen!!!**

*Ik hoorde regelmatig bij Groot Nieuws Radio een oproep van de Stichting Naar House voor allerlei medewerkers en sponsors. De oproepen kwamen bij mij binnen en ben gaan bidden, wat ik kon met deze oproepen. Na een tijdje werd mij duidelijk, dat ik mij kon aanmelden als evangelist en werd korte tijd later werkgroepsleider. Ik mag dus nu als evangelist/groepsleider de Here Jezus dienen bij Stichting Naar House.*

Ik stel mij graag dienstbaar op om Jezus daarin te volgen, ook omdat ik van de mensen hou. Lang niet zoveel als mijn Redder en Heer, Jezus Christus: Hij gaf immers zijn leven voor mensen zoals ik, niet waardig om Zijn voeten te wassen. Ik Mag nu twee keer per maand: één woensdag in Vianen en de ander in Nieuwegein, samen met andere evangelisten, de blijde boodschap aan mensen vertellen. Wij gaan uit met behulp van de bus van Naar House, die op zich al een getuigenis is, en op creatieve manieren; bijvoorbeeld doormiddel van het oplossen van een rebus, naambordje, kubus, spiegel en dieren figuren van ballonnen. Dit zijn een paar mogelijkheden, om op een ontspannen manier met jonge en oudere mensen in gesprek te komen over de Here Jezus. Als we een actie hebben, beginnen we natuurlijk altijd bij de Vader, door de bijbel te lezen, te zingen en te bidden met elkaar. Want Vader zelf is er volledig betrokken bij ons werk. Wij staan er nooit alleen voor! Hoe zou het trouwens moeten zijn zonder Hem? Soms is er wel een dag, dat je het gevoel hebt, dat je er alleen voor staat, maar als er dan zomaar twee meisjes voorbij komen fietsen, waarvan de één je toeroept: "doorgaan hoor!" is dat

dan toeval? Dan weet je weer voor wie je staat en dat Hij erbij is. De Here Jezus geeft ook tips. Gooi het net bijvoorbeeld eens aan de andere kant van de bus uit. De oogst is en blijft namelijk groot, dus blijven we aan de slag, maar soms op een net iets andere plek. We krijgen te maken met allerlei mensen: van jong tot hoog bejaard, van deftige dame tot een zwerver. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze hebben allemaal de Here Jezus nodig. De wereld kan vaak koud en kil zijn, maar als ze de warmte en liefde van de Here Jezus mogen zien/ervaren, dan zitten ze voor eeuwig goed. Zo ook als dat een mevrouw vertelde over haar leven. Zo voelde het alsof ze op een bankje zat op een perron van een station. Regelmatig stopte er een trein als van Jezus. De deuren van de trein gingen open, als het ware een uitnodiging van de Here Jezus, maar ze zat prima op haar bankje. Op de vraag hoeveel treinen er gaan en er nog komen, schrok ze en korte tijd later gaf ze haar hart aan de Heer! Ook mensen die het leven moe zijn mogen we vertellen van het licht der wereld, met ze bidden en met zieken mogen bidden voor genezing.

**Lees verder op de achterpagina »**

## Overdenking

**Vrucht dragen en Snoeien (gesnoeid worden)**



't Voorjaar breekt weer aan en vroege bloemen steken de kop op. Goed teken, er zit leven in. Bomen en struiken vertonen knoppen. Zit die groei er ook bij jou (en mij) in? Geestelijke groei dan wel te verstaan? In onze tuin moet het een en ander gesnoeid worden, voordat alles uitloopt. De tuin geeft geen kik als dat gebeurt, en gaat meestal des te harder groeien. Als ik gesnoeid word, wat me pas gebeurde, piep ik wel (het deed zeer). En het was juist de plek waar ik dacht aardig op weg te zijn. God liet me ervaren dat ik daarin nog niet optimaal gegroeid was. Psalm 1:3 ....'als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt'. Hij wil mij (en ook jou) juist sterk maken. Gevoed door zijn Woord en gesterkt door zijn liefde, zo het voorjaar in en verder. Ziet u/jij het al zitten, ook met u zelf? Ook al wordt er gesnoeid? God houdt vol, ook met mij. Hij is een trouwe God en door Jezus heen ziet Hij me wel volmaakt. Veel van Gods woord drinken, wordt je sterk van.



» Gelukkig kunnen we ook gebruik maken van bijbels en traktaten, die we mensen gratis mee kunnen geven. Dit is maar een kleine greep, uit wat we mee maken in en rond de bus. We mogen zien dat Vader dit werk zegent, door gebed, arbeiders en giften. Allemaal

belangrijk. Wij bidden en vertrouwen, dat Vader grote plannen voor Stichting Naar House heeft. Kom en arbeid met ons mee op alle fronten en u zult gezegend zijn, door Hem die was, is en komen zal!

*Gods zegen, Groetjes Bert*

*Gezegende  
pinksterdagen*

**namens alle medewerkers  
en het bestuur van**

Landelijke evangelisatiestichting  
**NAAR HOUSE**

*Doelstellingen*

*De stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscène.*

**Deze doelstellingen probeert de stichting te realiseren door:**

- Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van Naar House.
- Het houden van evangelisatieacties bij (house)evenementen, kleinere uitgaansgelegenheden, stations en winkelcentra.
- Het voorlichten over (house)muziek en de scène door het verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding van (DVD)materiaal.
- Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting.

Binnen de interkerkelijke stichting Naar House zijn centraal onder meer werkzaam gebeds-, evangelisatie- presentatie- en nazorgteams. Verder zijn door geheel Nederland individuele bidders en ook werkgroepen voor de evangelisatieacties bij houseparty's actief.



Landelijke evangelisatiestichting  
**NAAR HOUSE**  
Bij Jezus kom je Thuis!



**Bestuur:**

- J.E. Sittrop (John), Nieuwerkerk a/d IJssel
- F.H. Mostert (Frits), Nieuwerkerk a/d IJssel
- C.J. Dierx (Cees), Ede
- W.J.H. Steenbergen (Wilco), Lopik

**Dagelijkse coördinatie:**

- J.E. Sittrop (John)

**Correspondentie- en bezoekadres:**

De Vijf Boeken 12a  
2911 BL  
Nieuwerkerk aan den IJssel  
Tel: 085-2738077

**Bank (IBAN):**

NL50 INGB 0007 2328 95

**Internet:**

[www.naarhouse.nl](http://www.naarhouse.nl)

**E mail:**

[info@naarhouse.nl](mailto:info@naarhouse.nl)

**K.v.K.:**

Rotterdam 41134370



*Naar House is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); uw giften zijn daardoor aftrekbaar.*

Deze nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.

© Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House